



# Open Hof Nieuws

Jaargang 50 nr. 06

augustus/september 2024

*In dit nummer onder meer:*

**Meditatie**

**Filmhuis: 'Living' en 'Sorry we missed you'**

**Dichterlijke woorden: 'Vrijheid'**

**In de marge**

**Marktconcert**

**Startdienst op 8 september**

**Tipje van de sluier: Vrijwilligersfeest**

Uitgave van de Rooms-Katholieke geloofsgemeenschap Open Hof van de Sint Christoffel  
Parochie en de Protestantse Wijkgemeente Open Hof Ommoord in Rotterdam.

## Adressen en contactgegevens

## Bezorging

**Kerkelijk Centrum Open Hof Ommoord****Adres:**

Hesseplaats 441, 3069 EA Rotterdam

Tel: 010 421 14 76

**Telefoonpost:**

Voor informatie, vragen, doorgeven boodschappen, opgave van doop, huwelijk enz.

Dagelijks van 09.00 tot 16.00 uur. Tel: 06 2154 7020.

**Koster-beheerders:**

Jeroen Prins zaalhuuroh@gmail.com

Tel. 06 1536 7135

Els Timmers

Tel. 06 2557 1531

**Contactadres vrijwilligers:** Zie Koster-beheerders**Coördinator van de vrijwillige kosteren in R.K. diensten:**

Dhr. W. Verschuur wimverschuur@upcmail.nl Tel. 06 5461 6867

**Coördinator van de vrijwillige kosteren in PKN diensten:**

Dhr. E. van Rossum egbertvanrossum@kpnmail.nl Tel: 010 455 65 57

**Stichting Kerken Ommoord (SKO)**

Beheer en exploitatie kerkgebouw Open Hof Ommoord. Postadres: Postbus 81064, 3009 GB Rotterdam

Contactpersoon: Dhr. J.W. Groenendijk (voorzitter) Tel. 06 4215 2621

**Rooms-Katholieke geloofsgemeenschap Open Hof van de Sint-Christoffel parochie**

Voor acute pastorale zorg en het melden van een overlijden : Tel: 06 1380 3332

**Pastores:**Dhr. H. Flohr pastor.flohr@christoffelparochie.nl  
Dhr. J. de Lange pastor.delange@christoffelparochie.nl  
Mw. G. Martens pastor.martens@christoffelparochie.nl  
Dhr. R van Breemen pastor.vanbreemen@christoffelparochie.nl

Bereikbaar via Centraal Parochiesecretariaat.

**Secretariaat:** openhof@christoffelparochie.nl**Ledenadministratie:**

Dhr. H. Koster j.koster66@upcmail.nl Tel. 06 2185 3832

**Kerkbijdragen:**

Bankrekening: NL93INGB0002844520 t.n.v. Sint Christoffelparochie o.v.v. Open Hof

**Centraal Parochiesecretariaat**Ma., di. en do. van 08.30 tot 16.00 uur Merellaan 352, 2903 GM  
Capelle a/d IJssel Tel: 010 303 88 71**Protestantse Wijkgemeente Open Hof Ommoord**De protestantse Wijkgemeente Open Hof Ommoord is één van zeven wijkgemeenten van de **Protestantse Gemeente Rotterdam Noordrand**.**Pastores:Ds.** Joan van Kempen predikant@openhof-ommoord.nl Tel:06 2962 1072  
(vaste vrije dag: maandag)Contactpunt Pastoraat: pastoraat@openhof-ommoord.nl Tel:06 4035 7909  
Bea Cox (Pastoraat ouderling)**Wijkkerkenraad:**Mw. Bea Cox (voorzitter) bea.cox-euser@gmail.com Tel. 06 4035 7909  
Mw. A. van Ballegoie (scriba) scriba-openhof@live.nl Tel. 010 455 22 61**Ledenadministratie:**

Mw. J. Wijgand-van Stijn jvanstijn56@gmail.com Tel. 010 455 40 74

**Wijkdiaconie:**

Dhr. F. Weevers (voorzitter) frans.weevers@gmail.com Tel. 010 455 51 69

Dhr. D. Heuvelman (penningmeester) dik@dh-online.nl

Bankrekening: NL84 RABO 0381 8463 18 t.n.v. wijkdiaconie Open Hof Ommoord.

**Wijkraad van Kerkrentmeesters:**

Dhr. A. de Vries (voorzitter) arjenc.devries@upcmail.nl Tel. 06 1091 7175

Akte Kerk Balans (AKB): Bankrekening NL67RABO0373722389 t.n.v.

CvK Protestantse Gemeente Rotterdam Noordrand.

Voor inlichtingen over betalingen/incasso van de AKB kunt u contact opnemen met het Kerkelijk Bureau.

Algemene giften: Bankrekening NL 95RABO0362102740 t.n.v. Protestantse Gemeente Noordrand Wijkgemeente Open Hof

**Kerkelijk Bureau:**

Ma./m do. van 09.00 tot 12.00 uur Kerkdreef 2, 3054 GS Rotterdam Tel: 010 418 78 00

Scriba: Ds. L. Lafeber Tel: 079 331 46 57

**Oecumenisch Beraad Open Hof Ommoord (Voorheen Gezamenlijke Kerken Open Hof)****Coördinatoren Oecumene:**

Dhr. H. Schutte hansschuttemeer@gmail.com Tel: 06 2126 4224

Dhr. Eelco van der Burg be-oh@outlook.com Tel: 06 2359 7174

Bankrekening: NL11 ABNA 0504 9104 85 t.n.v. Gezamenlijke Kerken Open Hof

**Website van de Gezamenlijke Kerken:** www.openhof-ommoord.nl

Indien U Open Hof Nieuws regelmatig ontvangt en er ontbreekt eens een nummer, neemt U dan contact op met voor Ommoord: Dhr H. Koster, tel:420 60 01 Zevenkamp:Mw M. de Koning, tel: 010 220 04 38

## Redactie

**Redactieadres uitsluitend**

Redactie OHN

Open Hof, Hesseplaats 441  
3069 EA Rotterdam

Redactieleden:

Kees Doornhein

Hans Schutte

Rya Lucas

Redactiesecretariaat:

Gerard Timmers tel: 010 455 81 80

Lay-out:

Hetty Nederlof

Girorekening: NL98INGB0004405548  
t.n.v. Open Hof Nieuws-Rotterdam

## Kopij

Kopij voor het volgende nummer **OHN 2024-07** dient uiterlijk **donderdag 29 augustus 2024** in het bezit te zijn van de redactie

Kopij als bijlage, beeldmateriaal apart in bijlage als jpg bestand, per e-mail:

**Redohn@openhof-ommoord.nl**

Postvak: Red. OHN, in Open Hof (in de brievenbus of afgeven bij het buffet).

Alle kopij met naam en telefoonnummer van de auteur.

## AVG

**Verklaring Open Hof Nieuws t.b.v. Algemene verordening gegevens bescherming.**

Door het insturen van kopij, welke contactgegevens bevat, gaat de inzender akkoord met de plaatsing van deze gegevens.

Door het insturen van foto's gaat de inzender akkoord met de plaatsing van deze foto's. Het is aan de inzender van deze foto's om toestemming tot plaatsing van de gefotografeerde te hebben. Uw akkoord geldt voor zowel de papieren als voor de digitale versie van Open Hof Nieuws.

Uw contactgegevens worden niet bewaard, zij worden alleen gebruikt om geïnteresseerden in uw activiteit in de gelegenheid te stellen om met de organiserende personen in contact te komen.

Bij vragen en/of klachten kunt u contact opnemen met de redactiesecretaris via **redohn@openhof-ommoord.nl**

## Meditatie

Nu ik dit schrijf, eind juli, zitten we nog middenin een zomerse vakantieperiode. Vol ontzag heb ik gekeken naar de eindeloze velden vol maïs, zonnebloemen en graan in Oost-Frankrijk, waar ik op vakantie was. Wat een rijkdom, wat een weelde zoals alle velden een rijke oogst beloofden. In Psalm 67 wordt de grootsheid van Gods schepping bezongen: "De aarde heeft een rijke oogst gegeven, God, onze God, zegent ons." Want als dit Open Hof Nieuws uitkomt gaan we zoetjes aan naar de tijd van de oogst. Daarover kan dankbaarheid zijn. Natuurlijk kan niet iedere boer dat dit jaar zomaar beamen. Door het langdurige natte weer zijn er ook oogsten mislukt of is er veel minder opbrengst. En dat geeft bestaansonzekerheid. Evenals de stikstofcrisis en haar uitwerking het land al lange tijd in beroering brengt. Hoe kun je dan toch ontspannen leven?

Spreuken 6: 6 en 8 geeft ons aanwijzingen om goed te kunnen leven met de mier als voorbeeld. Goed wil hier zeggen: een balans tussen werken en ontspanning.

"Ga naar de mieren, luiaard, kijk hoe ze werken en wordt wijs....in de zomer halen ze hun voedsel binnen en ze leggen in de oogsttijd een voorraad aan.", zo klinkt de oproep. Mieren. Wat kunnen we daar nu van leren? Meestal beschouwen we ze als ongedierte en als we ze zien, hollen we naar de winkel voor bestrijdingsmiddelen. Maar hier wordt ons gevraagd van mieren te leren. Wanneer we goed kijken naar een mierennest lijkt het er op dat deze beestjes ongecontroleerd maar wat rondlopen. Maar dat is slechts schijn. Want in zo'n mierennest draait alles om een geoliede samenwerking. Mieren werken samen, want een takje slepen ze met elkaar mee als het te groot is om alleen te handelen. En als er een vijand komt, bestrijden ze die samen. Ze leven zeer gericht op elkaar. En dat doen ze ook wanneer het gaat om het kleinste, het kwetsbaarste: hun larven. Dat noemt men ook wel gezamenlijke broedzorg. Daardoor kan het larfje uitgroeien tot een mier die ook weer een bijdrage kan leveren aan de andere mieren, de mierenkolonie. Mieren vormen met elkaar een eenheid, een superorganisme. En dat kunnen we toepassen op ons samenleven: het beeld van de participatiesamenleving.

Dat is niet dat eenieder het maar zelf moet uitzoeken hoe ze aan een kostje komen, maar integendeel, dat eenieder op zijn of haar manier volledig kan participeren naar gelang hun gaven en talenten. Dat is dan niet overbodig aan de kant geschoven worden als een nummer, maar voluit gemist worden, voluit gezien worden.

De oproep: word als de mieren en word wijs, leert ons ook nog iets anders: want mieren weten wanneer ze hard moeten werken, maar ook wanneer ze rust kunnen nemen. In de zomer halen ze hun voedsel binnen. In de oogsttijd leggen ze een voorraad aan. Daardoor kunnen ze overleven in de winter en rust nemen. Wijs ben je als je weet wanneer het er op aan komt en wanneer je kunt ontspannen. Ik wens u naast plezier in het (kerken) werk dit najaar aandacht voor ontspanning toe!

*Ds. Joan van Kempen*



## Jeugd en Jongeren



Sint  
**Christoffel**  
Parochie



**PKN Coördinator:**  
Gerdien van der Schans  
jeugdteam@openhof-ommoord.nl

**RK Coördinator:**

Paula Emmen, tel. 06 2669 1973  
paulaemmen@gmail.com

**RK Jeugd- & Jongerengroepen:**

16+/18+ Paula Emmen, tel. 06 2559 1973

1e communiegroep: Paula Emmen,  
tel. 06 2559 1973

Familiezondagen: Elke van der Bulk,  
tel. 06 2317 0441

Vormselgroep: Vacant

**Oec. Coördinator:**

Paula Emmen, tel. 06 2669 1973  
paulaemmen@gmail.com

**Oec. Jeugd- & Jongerengroepen:**

Kindercantorij: Nienke Timmers,  
tel. 06 1127 4201

**PKN Jeugd- en Jongerengroepen:**

Crèche: Tinie van der Linden, tel. 06 2395 8357

Kinderdienst: Anneke Barendrecht,  
tel. 06 2493 7620

Tienerdienst: Ronald Hartman, tel. 06 4619 1875

Kliederkerk: Amalia Barendrecht,  
kliederkerk.openhof@gmail.com

Jeugdoudering: Gerdien van der Schans,  
jeugdteam@openhof-ommoord.nl

Jeugddiaken: Amalia Barendrecht,  
amaliabarendrecht@hotmail.com

**Tot uw kinderdienst 09.30 uur**

Als ik dit schrijf is de zomervakantie net begonnen.

Toch ga ik iets schrijven over de zondagen na de vakantie. Zondag 1 september is er weer kinderdienst. Zondag 8 september is de startzondag. Er is dan gewoon kinderdienst, maar na de viering zijn er diverse activiteiten en we lunchen met elkaar als afsluiting. Een feestelijke zondag dus.

Zondag 15 september is er een oecumenische viering, die begint om 11.15 uur.

Ook dan is er gewoon kinderdienst. Ouders hebben een rooster ontvangen wanneer er kinderdienst is, maar ook op het prikbord in de garderobe hangt het rooster.

Iedereen nog fijne dagen gewenst en hopelijk tot ziens op 1 september!

Hartelijke groeten ook namens Tinie, Amalia, Annerieke, Karen en Mirella

Anneke

**Filmhuis Open Hof**

Vrijdag 30 augustus 2024 om 14.00 uur is de 6<sup>e</sup> film van dit jaar: **Living**

Londen, 1953.

Bill Nighy schittert als de ware Britse gentleman Mr. Williams, een rechtlijnige maar eenzame kantoorklerk. Hij rouwt al enige tijd om zijn overleden echtgenote, heeft geen contact meer met zijn zoon en laat het leven aan hem voorbijrizen. Wanneer hij te horen krijgt dat hij nog maar enkele maanden te leven heeft, herontdekt hij zijn levenskracht en gaat op zoek naar een manier om de wereld in het door de oorlog geteisterd London, iets mooier achter te laten. Ondanks dat hij wordt tegengewerkt door zijn leidinggevende, zet hij toch door. Met succes!



Een prachtige ingetogen film. Losjes gebaseerd op de film Ikiru.

Duur 102 minuten. Regisseur: Olivier Hermans

Vrijdag 27 september 2024 om 14.00 uur is de 7<sup>e</sup> film van dit jaar:

**Sorry we missed you**

De film vertelt een eerlijk en ontroerend verhaal, over een gezin dat zich staande probeert te houden in het hedendaagse Engeland. Rick en Abby wonen met hun kinderen in Newcastle. Sinds de economische crisis worstelt het gezin om rond te komen. Abby werkt lange dagen in de thuiszorg, Ricky heeft zijn baan in de bouw verloren en verdient bij met verschillende klussen. In een poging hun financiële situatie te verbeteren en weer stabiliteit terug te krijgen in het gezin, besluit Ricky een franchisedeal te sluiten met een groot postorderbedrijf. Als eigen baas gaat hij aan de slag als pakketbezorger. Maar al snel is de werkdruk torenhoog en raakt hij verstrikt in regels en protocollen. Wat een kans op een betere toekomst had moeten zijn, hangt als een molensteen om de nek van het gezin. Regisseur: Ken Loach. De film won vele prijzen. Duur: 100 minuten.



Bijdrage in de kosten: € 4,00 inclusief een flesje water of koffie/thee.

**Graag vooraf aanmelden.** Wij weten dan bij benadering hoeveel stoelen wij moeten klaarzetten.

**Let op:** het aanmelden bij voorkeur op het e-mailadres: [filmhuis@ziggo.nl](mailto:filmhuis@ziggo.nl) of [ht@ziggo.nl](mailto:ht@ziggo.nl) of via mobiel **06 1156 6347**.

In juli is er geen filmmiddag.

De film **De Acht Bergen**, die door omstandigheden afgelopen januari uitviel, wordt op de laatste vrijdag van januari vertoond.

Het filmhuisteam

## Culturele koffieochtend W.G. van de Hulst, de meesterverteller

Vrijdag 6 september 2024 wordt er in de Fonteinkerker een Culturele Koffie Ochtend gehouden met als onderwerp W.G. van de Hulst, de meesterverteller.

### Wie kent ze niet?

Kent u ze nog? Rozemarijntje, Jaap Holm, Gerdientje en Het wegje in het koren?

De meesterverteller W.G. van de Hulst heeft vele harten geraakt. Zo ook dat van Annemarie Fokker.



### Hoe het begon...

Annemarie: "Als klein meisje ben ik veel voorgelezen door mijn oma uit de boekjes van W.G. van de Hulst. Toen is mijn voorliefde voor zijn boeken begonnen. Inmiddels is dit uitgegroeid tot een grote hobby, die ik graag met anderen wil delen.

In 2007 heb ik in Hendrik Ido Ambacht een tentoonstelling over W.G. van de Hulst verzorgd. Hier zijn vele andere activiteiten uit voortgevloeid. Ik vind het leuk om aan de hand van de boeken van W.G. van de Hulst over vroeger, zoals de lagere schooltijd, te vertellen. Zijn boeken hebben een boodschap en hebben mensen geraakt."

Annemarie Fokker, enthousiast verzamelaar rondom W.G. van de Hulst en andere (oude) kinderboeken zal voor ons een presentatie houden over leven en werk van W.G. van de Hulst.

U bent van harte welkom!

In de pauze zal er een vrijwillige bijdrage van u gevraagd worden ter bestrijding van de kosten.

Namens de Commissie,

*Marijke Kwant*

## Startdienst 8 september

Vanaf september willen we aansluiten bij het jaarthema van de PKN: 'Als Nieuw! Leven in het licht van God's koninkrijk'. Zowel in de startdienst als in andere activiteiten willen we dit thema gaan belichten.

Met een voorbereidingsgroepje hebben we ons gebogen over de startdienst op 8 september. We kozen voor het thema: Als nieuw!

Hoe vernieuwend is het om je onder het perspectief te stellen van het leven en werken in het Licht van God's koninkrijk? Bevreedend en bevrijdend. Een heel andere manier van omgaan met rechtvaardigheid dan we in onze maatschappij gewend zijn. Het verhaal van de werkers in de wijngaard zal klinken. (Matteüs 20:1-16)

De arbeiders die de hele dag gewerkt hebben, ontvangen evenveel loon als zij die pas laat waren begonnen. We worden uitgenodigd om op elk moment mee te doen bij het werk in de wijngaard. Ieder op onze eigen wijze en met veel vreugde. Zo licht er ook iets op van onze verantwoordelijkheid voor de hele schepping.

We zullen begeleid worden door een nieuwe organiste uit Polen en een zanggroepje vertolkt voor en met ons een aantal prachtige liederen. Een interactief moment komt ook aan de orde.

Na de dienst is er het 'Open Hof Festival', met een aantal workshops en een gezellige lunch. U komt toch ook?

*Ds. Joan van Kempen*

## Marktconcert met Franse Romantiek

Op woensdag 11 september is het Marktconcert gevuld met muziek in de stijl van de Franse Romantiek.

Veel aandacht is er voor de componist Théodore Dubois, die precies een eeuw geleden, in 1924 overleed. Dubois is vooral bekend vanwege zijn virtuoze Toccata in G. Dit werk wordt vaak in één adem genoemd met de Toccata's van Boëllmann en Widor en is dus 'één van de grote drie'. Het staat centraal in het programma in Open Hof. Verder is er pianomuziek van Chopin om van te genieten.



Als zoon van een boer en mandenvlechter in een dorpje bij Reims geboren in 1837, raakte de jonge Théodore Dubois zeer onder de indruk van de zang en de orgelmuziek in de kathedraal van Reims. Hij kreeg les van een plaatselijke amateur-organist, die hem twee keer per week dertien kilometer naar Reims liet lopen voor piano- en theorielessen. Met succes: in 1854 werd hij op het conservatorium in Parijs aangenomen. In 1858 werd daar de nieuw gebouwde Ste. Clotilde-kerk ingewijd, waar César Franck de eerste organist werd.

Dubois was er toen al de koorbegeleider en ontwikkelde zich onder de hoede van Franck. Hij werd later organist van de Ste. Madeleine en componeerde wel 500 werken. Voor zijn cantate Atala won hij zelfs de Prix de Rome en zijn oratorium "De zeven kruiswoorden van Christus" wordt traditioneel elk jaar in de Ste. Madeleine uitgevoerd.

Behalve de al genoemde Toccata speelt Willem Blonk van hem een Entrée, een Interlude, Offertoire en tot slot een Marche-Sortie.

Allemaal even welluidend als de muziek van Chopin, die Willem Blonk als twee intermezzi aan de vleugel speelt: Nocturne in cis op. 27 nr. 1 en Valse in b op. 69 nr. 2.

Hartelijk welkom op 11 september om 11:00 uur!  
De entree is vrij, met een collecte bij de uitgang.  
Ook Cultuur Concreet steunt de Marktconcerten.  
Voor een kop soep, koffie of een andere consumptie zit u ook goed Open Hof!

## Klik klak, klik klak

Het was ongeveer kwart over twaalf, de kinderen konden ieder moment uit school thuiskomen.

Zelf had ik de tafel al gedekt, dus als zij er waren konden wij direct gaan eten. Ik vond het dikwijls een gezellig moment zo met z'n drietjes. Er was altijd wel iets te vertellen, zo ook nu!

Tijdens het eten zei Koos plotseling: "De meester zei vanmorgen op school dat Freddie ziek was, daarom was hij er niet. Maar dat is helemaal niet waar! Hij is niet ziek, ik heb hem buiten zien lopen. Vanmiddag als ik weer op school ben zal ik het tegen de meester zeggen".

Waarop ik antwoordde: "Jij zegt niets! Misschien is hij wel een beetje ziek en als dat niet zo is, wilde hij misschien een keertje stiekem niet naar school. In ieder geval mag jij niet vertellen dat je hem buiten hebt zien lopen, want dat is klikken. Jij zou het toch ook niet fijn vinden als je iets doet wat eigenlijk niet mag en dat men dat dan aan mij komt vertellen". Hij keek mij aan en schudde met zijn hoofd. "Nee, dat zou niet fijn zijn." zei hij. En het bleef even stil.

Daarna zei hij: "Ik wil u iets vertellen". "O ja, wat wil je dan vertellen?"

"Weet u nog dat ik op school in de derde klas (hij zat nu in de vierde) plaatjes of een mooie kaart mee moest brengen? Het moest wel over Rotterdam gaan."

"Ja, nu je het zegt, herinner ik me dat weer, maar had je toen plaatjes of een mooie kaart? Wat gek, dat ik dat nu niet meer weet!"

"Ja, ik had een mooie kaart", zei hij. "Echt waar? Die heb ik geloof ik toch nooit gezien".

"Dat klopt", zei hij. En het was weer even stil.

Toen vertelde Koos verder: "Weet u wel, in de boekwinkel, daar hebben ze heel mooie kaarten, ook van Rotterdam. Ze staan in zo'n draaiding en daar heb ik er één uitgehaald. Maar ik heb hem ook weer teruggegeven".

"Teruggegeven?" zei ik eerst verbaasd. Al snel voelde ik mij vertederd. Die Koos, hij had spijt en daar heeft hij nu zo lang mee rondgelopen. Ik had hem even willen knuffelen. Héél naïef vroeg ik toen: "Had je er toch een beetje spijt van?"

Maar hij antwoordde met een stalen gezicht: "Nee, maar de winkelfuffrouw had het gezien en kwam mij achterna. Ik moest de kaart wel teruggeven. Ze kon wel héél hard lopen, hoor! En ze had schoenen aan met hakjes, want ik hoorde steeds maar achter mij... klik klak, klik klak!".

*Seya Leezer-Scholts*

## In de marge

'Nooit is het hier stil, nooit is het hier rustig' zong ooit Herman van Veen. Veel beter is het er niet op geworden, zeker in de stad. Als je op het platteland komt merk je soms pas hoe stil het kan zijn. Je hoort als het ware de stilte. Wanneer je bij elkaar komt in het theater, de concertzaal of de kerk moet het eerst stil worden, wil wat er volgt goed tot klinken komen. Je kunt ook langdurig stil zijn, zoals bij meditatie of in een Taizéviering.

Tijdens het Marktgesprek moesten we de stilte doorbreken om met elkaar over dit onderwerp van gedachten te wisselen. Het onderwerp 'Zonder woorden' was ons door het blad Open Deur aangereikt

## Stilte

De Romeinse redenaar Cicero schreef duizenden jaren geleden: 'Stilte is een van de grootste kunsten van conversatie'. Het blijkt dat de ene taal langere zogenaamde 'wisselstiltes' heeft dan de andere. Zo zijn de intervallen in het Japans korter dan bij ons en in het Deens weer wat langer. Tijdens een gesprek moet er niet gehaast worden. 'Stilte in gesprekken is heel kostbaar, omdat mensen dan pas kunnen horen wat ze zelf te berde brengen'. Woorden moeten de kans krijgen om tot klinken te komen. In een toneelstuk kan je door de rust, door de stilte de spanning opbouwen. Stilte schept afstand, tijd om iets tot je te laten doordringen. Ook in de muziek zijn rusten belangrijk. De componist Willen Pijper schreef eens vijf adagio's die achterelkaar moeten worden uitgevoerd. Een luisteraar complimenteerde hem met: 'Prachtige muziek, vooral die rusten er tussen!' Het is een kenmerk van de mens om met elkaar in gesprek te raken. Ook daarin kunnen stiltes vallen. Soms moet je wat er gezegd wordt tot je door laten dringen, soms weet je niet wat te zeggen. In dat laatste geval kan een stilte ook iets ongemakelijks krijgen, zeker als het tijdens een mondeling examen gebeurt

Zonder woorden kan je moeilijk leven. Het is lastig wanneer je elkaar niet kunt verstaan. Mensen die doof zijn moeten dan met hun gezicht 'luisteren'. Met de gebaren die ze hebben geleerd kunnen ze met elkaar converseren. Gelukkig is ons gehoor meestal goed. Hoe groot kan de vreugde zijn als een baby het eerste woordje nazegt. Maar ook als je wel kunt spreken zijn er niet altijd woorden nodig. Alleen een hand op je schouder of een oprechte glimlach kunnen veelzgender zijn dan een stortvloed van woorden.

**Luisteren**

Stilte kan ook iets dreigends hebben, bijvoorbeeld wanneer je het gevoel hebt dat God zwijgt. In de Bijbel lees je soms dat God spreekt. Gebeurde dat toen wel en nu niet? Of is het een manier van vertellen? Kan je het ook anders lezen? 'De tragedie is niet het zwijgen van God, maar dat wij aan zijn woorden zo slecht stem weten te geven'. Is het niet de bedoeling om in woord en daad iets van die verhalen te laten merken en ze zo werkelijkheid te laten worden? Er zijn verhalen genoeg die de eeuwen door zijn verteld tot op de dag van vandaag. Daar kan je samen naar luisteren en er iets mee doen. Woord en daad horen bij elkaar. Er zijn woorden die je je eigen kan maken. Een voorbeeld is Psalm 23, die vaak bij een overlijden wordt gelezen. 'De Heer is mijn Herder..... Ik vrees geen gevaar want U bent bij mij...' Dat kan een grote kracht geven. Een andere tekst verhaalt dat de godslamp nog steeds niet is gedoofd, het verhaal van de roeping van Samuel. Schijnt dat licht nog? Het is een ervaring die je vandaag de dag ook kunt hebben.

Wat merk je nog van het geloof? Het gaat tegenwoordig vooral om 'hebben' en 'krijgen' en zeker niet om 'omzien naar elkaar' en 'delen'. 'Ieder voor zich en God voor ons allen' klinkt vroom maar slaat nergens op. En hoe serieus zijn wij zelf?

Bij de koffie na afloop van ons samenzijn op zondag gaat het vaak over van alles en nog wat, maar ook over waardoor we geïnspireerd zijn?

*Barend van Wijngaarden*

**Dichterlijke woorden****Vrijheid**

Als vrij zijn is: hou jij je mond  
want ik heb iets te zeggen

Als vrij zijn is: jij achter tralies, want  
dan hoeven wij niet bang te zijn  
voor al jouw anders zijn en doen en anders laten

Als vrij zijn is: de dag van morgen  
strak bepalen door de dag vandaag  
iets minder dag te laten zijn

Als vrij zijn is: de deuren sluiten  
en op het beeldscherm vrij bekijken  
wat veilig uit de buurt moet zijn

Als vrij zijn is: steeds rustig slapen  
omdat de anderen hun tong moedwillig  
is ontnomen

Als vrij zijn is: eten wat en wanneer je wilt  
maar de schillen laten vallen in de kranten  
waar de honger wordt verzwegen

Als vrij zijn is: niet hoeven weten wat mij  
heeft vrijgemaakt, mij vrij houdt, mij  
in vrijheid elke dag gevangen neemt

Als vrijheid is: wachten tot de ander  
mij bevrijdt van angsten waar ik  
heilig op vertrouw

Als vrijheid mijn gedachten pleistert  
Als vrijheid om mij heen overal rondom  
en in mij waait,  
maar voor jou niet is te vangen

Als vrijheid mij beschermt  
tegen jouw ideeën die voor mij te  
anders zijn

Als vrijheid voor mij vandaag zo  
vanzelfsprekend lijkt, en jij niet  
weet wat dat betekent

Dan is vrijheid munt voor mij  
en kop eraf voor jou  
Dan is vrijheid lucht en willekeurig

Maar staat het mij misschien wel vrij  
om iets van mijn riante vrijheid -met  
wederzijds goedvinden natuurlijk tijdelijk  
of voor langere duur  
af te staan om jou  
van mijn verstikkende vrijheid  
te bevrijden

**Marion Bloem (1952)**

Marion Bloem schreef in 1999 het gedicht 'Vrijheid' op verzoek van Het Nationaal Comité 4 en 5 mei. Het werd geselecteerd om als videogedicht meerdere malen per dag een maand lang te worden uitgezonden op televisie in mei 2000.

Bloem bood op 31 mei 2011 het gedicht op facebook aan om te vertalen. Binnen een maand waren er 30 vertalingen en na een jaar 100.

Het vertalen van dit gedicht over vrijheid confronteert ons met de diverse aanwijzingen waarop verschillende landen, culturen, bevolkingsgroepen met 'vrijheid' omgaan.

Uitdrukkingen en beeldspraak zijn niet altijd vertaalbaar en gezamenlijk wordt gezocht naar manieren om de inhoud van het gedicht zoveel mogelijk te benaderen. Het gedicht en de vertalingen zijn op hun beurt weer inspiratie voor het maken van videoclips.

'Vrijheid' is een van de meest misbruikte begrippen van deze tijd. Het wordt ingezet om oorlogen te rechtvaardigen, om verschillen tussen culturen en religies te bevestigen, om beleid te verdedigen, en om het vrije marktprincipe en het relevante gerelateerde idee van vrijheid van consumptie uit te dragen.

Het gedicht belichaamt de discussie over de balans tussen het logische van regels die het samenleven met anderen mogelijk maken en het belang van het individu om vrij te leven. Kunst daagt uit na te denken.

*Barend van Wijngaarden*

## Bedankt!

Wat een verrassing!

Dank voor de prachtige bloemen die ik vandaag ontving.

*Groet van Ria de Ruiter.*



## “Van nacht naar hoop”

In de pikzwarte duisternis

Met de slaap van het Koninkrijk in zijn ogen,

Zit hij zoekend naar een eenzame weg

Kijkend naar de hemel.

Verstopt in de wolken -

Hij wil de regen van dromen,

Elke druppel als een fontein van hoop

Licht in zijn hart.

Na de stilte van de lange nacht

de vogel vliegt

Steekt de lamp van hoop aan

Zijn dag ging voorbij.

Op een dag zullen de wolken blijven drijven

Jezus zal brengen,

Het licht van geluk in zijn ogen

Er zullen liederen klinken.

*Claus Weggeman*  
(weggemanbali@hotmail.nl)

# OPEN HOF VRIJWILLIGERS FEEST

## Zaterdag 12 oktober

### **Plaats: Open Hof**

In het vorige nummer van Open Hof beloofden wij nadere informatie over de vrijwilligersdag. Bij deze! Aftellen geblazen.

Vanaf begin september liggen de intekenlijsten in Open Hof.

### Programma:

14.30 uur inloop

15.00 uur Opening

17.00 uur Maaltijd

19.00 uur Afsluiting

We hopen velen van u/ jullie te ontmoeten.

*De Feestcommissie*





Datum	Tijd	Activiteit (locatie is in Open Hof tenzij anders vermeld)
15 aug		Maria Hemelvaart
15 aug		Officieel einde van Tweede Wereldoorlog.
18 aug	ca. 12.15	Na de RK-Viering: Amnesty International Schrijfactie.
20 aug	10.00 - 14.00	Inbreng goederen bazaar. Of op telefonische afspraak: 06 1482 7990.
21 aug	09.30-15.00	Bazaar.
30 aug	14.00	Filmhuis: 'Living'. Zie artikel in OHN2024-6.
01 sep	09.30	Kinderdienst
01 sep	11.00	Christoffelparochie startzondag. Eucharistieviering gevolgd door Locatiefeest in St. Josephkerk, Kerklaan, Nieuwerkerk a/d IJssel.
02 sep	10.00	Poëzieochtend.
03 sep	10.00 - 14.00	Inbreng goederen bazaar. Of op telefonische afspraak: 06 1482 7990.
04 sep	09.30-15.00	Bazaar.
06 sep	10.00-12.00	Koffieochtend Fonteinkerk, onderwerp: 'W.G. van de Hulst, de meesterverteller'. Locatie: Fonteinkerk, Terbregse laan 3, Rotterdam.
07 sep	10.00	Startdag Open Hof Cantorij.
08 sep		Maria-Geboorte.
08 sep	09.30	Kinderdienst/Startzondag.
10 sep	10.00	Poëzieochtend.
11 sep	11.00	Marktconcert met Franse romantiek. Zie artikel in OHN2024-6.
15 sep	09.30	Kinderdienst
15 sep	Ca. 12.15	Na de RK-Viering: Amnesty International Schrijfactie.
17 sep		Prinsjesdag.
17 sep	10.00 - 14.00	Inbreng goederen bazaar. Of op telefonische afspraak: 06 1482 7990.
18 sep	09.30-15.00	Bazaar.
18 sep	10.00	Marktgesprek.
21 sep		Internationale Dag van de Vrede
21 sep		Wereld Alzheimer Dag
22 sep		Begin astronomische herfst.
22 sep	11.15	Kinderdienst / Vredesdag
27 sep	14.00	Filmhuis: 'Sorry, we missed you'. Zie artikel in OHN2024-6.
28 sep		Burendag.
29 sep	09.30	Kinderdienst.
01 okt	10.00 - 14.00	Inbreng goederen bazaar. Of op telefonische afspraak: 06 1482 7990.
02 okt	09.30-15.00	Bazaar.

03 okt		Leiden werd 450 jaar geleden ontzet.
03 okt		Rosj Hasjana, joods Nieuwjaar. T/m 4 oktober.
04 okt		Dierendag.
04 okt	10.00-12.00	Koffieochtend Fonteinkerk, Betty Derks-van der Wal over 'Kunst in de wederopbouw'. Locatie: Fonteinkerk, Terbregse laan 3, Rotterdam.
06 okt	09.30	Kinderdienst.
08 okt	10.00	Poëzieochtend.
09 okt	11.00	Marktconcert.
12 okt		Jom Kipoer, joodse verzoendag.
12 okt	14.30-19.00	Vrijwilligersfeest Open Hof. Zie artikel in OHN2024-6.
13 okt	09.30	Kinderdienst.
15 okt	10.00 - 14.00	Inbreng goederen bazaar. Of op telefonische afspraak: 06 1482 7990.
16 okt	09.30-15.00	Bazaar.
16 okt	10.00	Marktgesprek.
20 okt	09,30	Tienerdienst, geen Kinderdienst i.v.m. Kliederkerk
20 okt	Ca. 12.15	Na de RK-Viering: Amnesty International Schrijfactie.
20 okt	15.15	Kliederkerk

## Open Hof Gemeenschap

### Rooms-Katholiek

#### Overleden:

23 juni	Gerard Hendrik van der Spek	.87 jr.
---------	-----------------------------	---------

### Protestantse Kerk Nederland



#### Overleden:

Voor adresgegevens kunt u contact opnemen met de ledenadministratie

27 mei	Robin van Donkelaar	63 jr.
30 mei	Jacoba Magdalena Hagers	84 jr.
05 juni	Fokko Bruno Batterman	76 jr.
05 juni	Catharina Johanna Batenburg	90 jr.
30 juni	Wilhelmina Bos-van Gammeren	76 jr.
13 juli	Gerrigje Brandenburg – Pannen	80 jr.
15 juli	Cornelia (Corrie). Gerrets-Kolk	84 jr.

**Wij wensen de nabestaanden veel kracht en sterkte**

### Protestantse Kerk Nederland

#### Getrouwd:

20 juni	Peter Reijnoudt en Helma Beltman. De kerkelijke huwelijksbevestiging vond plaats in de Laurenskerk door Ds. Jacob Korf
---------	---

**Wij feliciteren hen, familie en vrienden van harte!**



do	15 augustus	1 Korintiërs 15,35-49
vr	16 augustus	1 Korintiërs 15,50-58
za	17 augustus	Psalm 119,89-96
zo	18 augustus	Marcus 7,31-37
ma	19 augustus	Psalm 119,97-104
di	20 augustus	Efeziërs 5,21-33
wo	21 augustus	Efeziërs 6,1-9
do	22 augustus	Efeziërs 6,10-24
vr	23 augustus	Psalm 119,105-112
za	24 augustus	Marcus 8,1-13
zo	25 augustus	Marcus 8,14-21
ma	26 augustus	Marcus 8,22-26
di	27 augustus	Deuteronomium 9,1-14
wo	28 augustus	Deuteronomium 9,15-29
do	29 augustus	Deuteronomium 10,1-11
vr	30 augustus	Deuteronomium 10,12-21
za	31 augustus	Zacharia 7,1-14
zo	1 september	Zacharia 8,1-8
ma	2 september	Zacharia 8,9-17
di	3 september	Zacharia 8,18-23
wo	4 september	Handelingen 9,32-43
do	5 september	Handelingen 10,1-23a
vr	6 september	Handelingen 10,23b-48
za	7 september	Marcus 8,27-9,1
zo	8 september	Handelingen 11,1-18
ma	9 september	Handelingen 11,19-30
di	10 september	Handelingen 12,1-17
wo	11 september	Handelingen 12,18-25
do	12 september	Deuteronomium 11,1-17
vr	13 september	Deuteronomium 11,18-12,1
za	14 september	Marcus 9,2-13
zo	15 september	Marcus 9,14-29
ma	16 september	Handelingen 13,1-12
di	17 september	Handelingen 13,13-25
wo	18 september	Handelingen 13,26-43
do	19 september	Handelingen 13,44-15,7



**Gastvoorgangers**

***Ds. J.C. (Casper) van Dongen***

studeerde in Leiden. Tijdens zijn studie werd hij diaken in de Waalse kerk in Rotterdam. Daarna ouderling in de Hervormde kerk in Wageningen en vervolgens predikant in de Hervormde Gemeente van Rossum en Hurwenen, daarna in Baarn en tenslotte 23 jaar in de Duinzichtkerk in Den Haag. Hij was al in zijn studententijd breed geïnteresseerd in de oecumene in Nederland en in het buitenland en dat is zijn hele leven gebleven. Ds. van Dongen is inmiddels met emeritaat.

***Drs. Anja Matser-Verhoeven*** heeft in 2001 haar studie theologie afgerond aan de Universiteit van Amsterdam (UvA).

Zij is afgestudeerd op het thema ‘Vergeven en/of Vergelden’ gezien vanuit zowel bijbels- theologisch als pastoraal gezichtspunt.

Sinds een aantal jaren gaat Anja voor in verschillende gemeenten en geeft zij binnen de Open Hof gemeente Leerhuizen. Deze zijn bedoeld om met elkaar na te denken over de grondteksten van de Bijbel. Anja is de schrijfster van ‘De Orgelzolder’ een boek over onderduikers in de Rotterdamse Breepleinkerker.

Verder is Anja al jaren betrokken bij het vluchtelingenwerk. Anja is de moeder van Jedidja en Channiël en heeft twee kleinkinderen

# STEEHOUWER<sup>®</sup> UITVAART

*Zorg met aandacht sinds 1931*

*Onze zorg, begeleiding en advies dragen al ruim 90 jaar bij aan een persoonlijke en goed georganiseerde begrafenis of crematie, waarbij nabestaanden -ondanks het verlies- (later) met een goed gevoel op kunnen terugkijken.*

**010 - 4123755**  
[www.steehouweruitvaart.nl](http://www.steehouweruitvaart.nl)



*Martin E. Kemner,  
uitvaartverzorgder*

*Uitvaarkantoor Rotterdam:  
Dirk van der Kooijweg 2 (hoek Terbregseweg)*

**Biemans uitvaartzorg,  
zeker betrouwbaar**

**Biemans uitvaartzorg**  
Partner van Hess uitvaartzorg

R.K. Uitvaartverzorging

T 010 245 70 90 (dag en nacht) | Hoornsingel 10,  
Rotterdam-Overschie | [www.biemans-uitvaartzorg.nl](http://www.biemans-uitvaartzorg.nl)

**MASAKHANE**

PROJECTHULP ZUID-AFRIKA

Samen bouwen aan een betere toekomst!

[www.stichting-masakhane.nl](http://www.stichting-masakhane.nl)

[info@stichting-masakhane.nl](mailto:info@stichting-masakhane.nl)

Thérèse en Martijn van Rossum

Rekening (IBAN): NL51 TRIO 0197844006

tnv Stichting Masakhane te Gouda



**Zalen :  
overdag  
en  
s' avonds**

**06 153 671 35**



Jeroen Salet

# Salet

## Uitvaartverzorging

010 - 707 15 40

*"Een mooi en gedenkwaardig afscheid voor iedereen."*

[WWW.SALETUITVAARTVERZORGING.NL](http://WWW.SALETUITVAARTVERZORGING.NL)



*Wij zijn en blijven op zoek naar vrijwilligers. Wellicht heeft u interesse om een deel van uw kostbare vrije tijd in te wisselen voor vrijwilligersactiviteiten. Zo ja, kijk dan eens op onze website [www.openhof-ommoord.nl](http://www.openhof-ommoord.nl). Onder het kopje "organisatie - actuele vacatures" kunt u vinden waar Open Hof naar op zoek is.*



Hier had uw ADVERTENTIE kunnen staan! Inlichtingen: mevr. V.F.M. van Anrooy-Verwater  
Telefoon 010 420 13 47

**Sinds 1975 uw vertrouwde adres in Ommoord !**



- \* Reparaties klaar terwijl u wacht
- \* Thuisbezoek is mogelijk
- \* Vervaardiging van kunstgebitten, partiële protheses en frames

**Vergoeding van alle Ziektekostenverzekeraars**

**Hanespoordoorn 28, Ommoord  
Tel.: (010) 421 58 91 / 06-249 148 26**



**Concert  
Symposium  
Manifestatie ?  
06 2557 1531**

## VERHUIZEN?

Help onze administratie.  
Geef uw verhuizing door aan de parochie.  
(in de brievenbus van de pastorie)  
u kunt ook op een PTT-Verhuisbericht  
'RK-parochie' aankruisen

**LAAT JE KENNEN!**

## Geestelijke verzorging in De Vijf Havens en de Varenoord

Ds. Rianne van Halsema,  
ma, vr en 2<sup>e</sup> zondag van de maand  
telefoon 06 4664 2298

Pastor Maurice van der Put,  
maandagochtend, woensdagochtend,  
4<sup>e</sup> zondag van de maand  
telefoon 06 2159 7724



Hebt u in de Protestantse kerk van Ommoord iets door te geven, b.v. een huwelijk, een jubileum of ziekenhuisopname, neem dan contact op met:  
uw wijkpredikant of  
met de telefoonpost van Open Hof, tel. 06 2154 7020  
van maandag tot en met zondag van 10.00—16.00 uur

## Spreekuur

Een R.K. Pastor houdt spreekuur  
in Open Hof op:

maandagmorgen  
tussen 10 en 11 uur

Eventueel aanbellen en  
u wordt te woord gestaan

## Ondersteuning voor rouwenden

Iemand die door de dood een geliefde heeft verloren voelt dagelijks de pijn, het verdriet en de leegte. Iedereen verwerkt dit verlies op zijn of haar eigen manier, al dan niet met hulp van familie en vrienden. Vanuit onze parochiegemeenschap willen wij u in deze periode nabij zijn en steun bieden wanneer u daaraan behoefte heeft. Dat kan onder andere door deelname aan een serie bijeenkomsten waarbij u de gelegenheid heeft om in groepsverband te praten met mensen die hetzelfde hebben meegemaakt. Deze bijeenkomsten worden, bij voldoende belangstelling, eenmaal per jaar georganiseerd. Daarnaast bestaat de mogelijkheid voor een persoonlijk gesprek wanneer u daaraan de voorkeur geeft. Nadere informatie kunt u krijgen bij de telefoonpost of het parochiesecretariaat van de Christoffelparochie.

## Autovervoer

Voor vervoer per auto naar de protestantse dienst in Open Hof Ommoord kunt u contact opnemen met:

Dhr. Ary Greevenbosch,  
tel: 010 421 59 20



**Zalen :**  
**overdag**  
**en**  
**s' avonds**  
**06 2557 1531**



## Hier uw bruiloft vieren ?

**Dat kan !**  
Bel Jeroen

**06 2557 1531**

INHOUD	
Meditatie	3
Tot uw kinderdienst 09.30 uur	4
Filmhuis Open Hof	4
Culturele koffieochtend	5
Startdienst 8 september	5
Marktconcert	5/6
Klik klak, klik klak	6
In de marge	6/7
Dichterlijke woorden	7/8
Bedankt	8
Van nacht naar hoop	8
Vrijwilligersfeest	8
Agenda Open Hof	9
Open Hof Gemeenschap	9
Bijbelleesrooster	10
Gastvoorgangers	10
Autovervoer	13
Vieringen in Nieuwerkerk a.d. IJssel, Krimpen a.d. IJssel, Lekkerkerk	14
Half twaalf dienst in Hillegersberg	14
Diensten in Open Hof	15
Vieringen in Alexanderpolder en Capelle a.d. IJssel	15



### Autovervoer

**Voor vervoer per auto naar de protestantse dienst in Open Hof Ommoord kunt u contact opnemen met:**

**Dhr. Ary Greevenbosch,  
tel: 010 421 59 20**



Nieuwerkerk a/d IJssel St. Josephkerk, Kerklaan 20, tel: 0180 312 263		
18 augustus	09.30 uur	Communieviering o.l.v. parochianen.
25 augustus	09.30 uur	G. Martens, Communieviering.
01 september	<b>11.00 uur</b>	H. Flohr, Eucharistieviering. <b>Locatiefest. Startzondag.</b>
08 september	09.30 uur	Communieviering o.l.v. parochianen. <b>Ziekenzondag.</b>
15 september	09.30 uur	H. Flohr, Eucharistieviering. <b>Vredesweek.</b>

Krimpen a/d IJssel H. Maria Koningin, Memlinghof 2, tel. 0180 516 287		
18 augustus	11.00 uur	H. Flohr, Eucharistieviering.
25 augustus	11.00 uur	J. de Lange, Eucharistieviering.
01 september	11.00 uur	R. van Breemen, Communieviering. Terugkomviering communicantjes. <b>Startzondag.</b>
08 september	11.00 uur	H. Flohr, Eucharistieviering. <b>Ziekenzalving.</b>
15 september	11.00 uur	Communieviering o.l.v. parochianen. <b>Vredesweek.</b>

Lekkerkerk H. Jozef, Emmastraat 26, tel:06 1045 8707		
18 augustus		<i>Geen viering.</i>
25 augustus	09.30 uur	J. de Lange, Eucharistieviering.
01 september	09.30 uur	R. van Breemen, Communieviering. <b>Startzondag.</b>
08 september	09.30 uur	H. Flohr, Eucharistieviering. <b>Ziekenzondag.</b>
15 september	10.00 uur	G. Martens, Oec. Viering. <b>Vredesweek.</b>

Protestantse Gemeente Rotterdam Noordrand Hillegondakerk, Kerkdreef 2, Rotterdam Hillegersberg		
15 september	11.30 uur	Mw. Maya Walburg, Protestantse half twaalf dienst.  Jong en oud zijn natuurlijk weer van harte welkom!
Kinderoppas mogelijk op verzoek (tel.: 06 242 00 629)		



## Dienstenschema

18 augustus	Open Hof	09.30 uur *	Prot	J. van Kempen.
		11.15 uur	R-K	G. Martens, Communieviering.
19 augustus	Open Hof	09.00 uur	R-K	Ochtendviering.
25 augustus	Open Hof	09.30 uur *	Prot	A. Matser.
	De Vijf Havens	10.30 uur	R-K	M. van der Put, Woord- en communieviering.
	Open Hof	11.15 uur	R-K	F.L. Martens en L. Kornet, Communieviering.
26 augustus	Open Hof	09.00 uur	R-K	Ochtendviering.
01 september	Open Hof	09.30 uur *	Prot	J. van Kempen.
		11.15 uur	R-K	J. de Lange, Eucharistieviering, RK Startzondag.
02 september	Open Hof	09.00 uur	R-K	Ochtendviering.
08 september	Open Hof	09.30 uur *	Prot	J. van Kempen, Prot. Startzondag.
	De Vijf Havens	10.30 uur	Prot	E.A. van Halsema.
	Open Hof	11.15 uur	R-K	G. Martens, Communieviering. <i>Ziekenzondag</i> . M.m.v. RK Koor Open Hof.
09 september	Open Hof	09.00 uur	R-K	Ochtendviering.
15 september	Open Hof	09.30 uur *	Prot	C. van Dongen.
		11.15 uur	R-K	T. van Os en L. Kornet, Communieviering.
16 september	Open Hof	09.00 uur	R-K	Ochtendviering.

\* Voor informatie over de kinderdienst, raadplege men de Open Hof agenda op pagina:9.

Personalía van gastpredikanten in Open Hof vindt u op pagina 10

De diensten in Nieuwerkerk a/d IJssel, Krimpen a/d IJssel, Lekkerkerk en Hillegersberg vindt u op pagina 14

## Alexanderpolder

**Caeciliakerk, Zocherstraat 90, tel:0104201652**

18 augustus	09.45 uur	G. Martens, Communieviering.
25 augustus	09.45 uur	Communieviering o.l.v. parochianen.
01 september	09.45 uur	J. de Lange, Eucharistieviering. Terugkomviering communicantjes. <i>Startzondag</i> .
08 september	09.45 uur	G. Martens, Communieviering. <i>Ziekenzondag</i> .
15 september	09.45 uur	Communieviering o.l.v. parochianen. <i>Vredesweek</i> .

## Capelle a/d IJssel

**Pauluskerk, Merellaan 352, tel:010 450 23 54**

18 augustus	11.00 uur	Communieviering o.l.v. parochianen.
25 augustus	11.00 uur	G. Martens, Communieviering.
01 september	<b>09.30 uur</b>	H. Flohr, Eucharistieviering. Terugkomviering communicantjes. <i>Startzondag</i> .
06 september	10.00 uur	De Roo, communieviering o.l.v. WAD-groep.
08 september	11.00 uur	Communieviering o.l.v. parochianen. <i>Ziekenzondag</i> .
15 september	11.00 uur	H. Flohr, Eucharistieviering. <i>Vredesweek</i> .

## JAC DEN HOLLANDER VERHUIZINGEN

Particulieren, Kantoor-, Bedrijfs-, Projectverhuizingen  
Emigratieverpakkingen, Nieuwe verwarmde inboedelopslag  
Bekend met rijks- en gemeenteregelingen.  
Vrijblijvende prijsopgave. Modern materiaal



Andries Copierhof 7 - 3059 LM Rotterdam

010 - 455 15 88 / 455 56 16  
Fax 010 - 455 56 32



Altijd de mooiste mode  
voor jong en oud

Wij hebben volop keus in dames-,  
kinder- en babykleding met  
een schitterende kwaliteit  
en voor betaalbare prijs.  
Kom eens een kijkje nemen.



**PUT**  
MODE

Hesseplaats 195, Rotterdam  
Ommoord, Tel. (010) 455 54 29  
ruime parkeer gelegenheid

# Hess uitvaartzorg

*Christelijke toewijding in uitvaarten*

Naast de eigen locaties van Hess in Rotterdam en Capelle aan den IJssel  
zijn alle uitvaartcentra bij u in de regio via Hess beschikbaar.

*Wie uw verzekeraar ook is, Hess verzorgt de uitvaart.*

BEL 010 418 23 33 OF KIJK OP [WWW.HESS.NL](http://WWW.HESS.NL)  
VOOR EEN GRATIS INFORMATIEPAKKET.



*Vertrouwd Familiebedrijf*  
SINDS 1912

## Schildersbedrijf Ommoord

Voor al uw binnen-en buitenschilderwerk

G. Verhagen  
Dennekruid 25  
3068 SC Rotterdam  
Tel. Nr. 010-4551751  
Mob. Nr. 06-51887564



Prijsopgave gratis en vrijblijvend  
K.v.k Rotterdam: 24330449

## Fysiotherapie Galema

**Fysiotherapie - Manuele Therapie - Echografie**  
Behandelingen/revalidatie/adviezen/second opinion  
G.B. Shawplaats 15 (achter de Open Hof)  
3068 WB Rotterdam tel. 010 455 00 06

[www.fysiotherapiegalema.nl](http://www.fysiotherapiegalema.nl)

email: [info@fysiotherapiegalema.nl](mailto:info@fysiotherapiegalema.nl)

**vrijwilligers  
gevraagd!**

**WE**   
**VOLUNTEERS**