



Activiteiten 2024-2025

Open Hof Rotterdam - Ommoord
Ontmoetingskerk Rotterdam - Zevenkamp





INHOUD



VIEREN	p. 5	
JONG-OM-ZEVEN	p. 10	
MUZIEK	p. 14	
ONTMOETEN EN LEREN	p. 18	
CONTACTPERSONEN	p. 37	

Over dit boekje

Dit boekje is tot stand gekomen dankzij de hulp van alle organisatoren van Ontmoetingskerk en Open Hof. Alle activiteiten zijn onder voorbehoud. Houdt u de websites, mededelingenbladen en kerkbladen in de gaten voor alle actuele informatie.

Vormgeving: Otto Buitendijk

Coördinatie: Antoinette Brummelink, Gerdien van der Schans, Dirma Verkuil

Contact: activiteitenboekje@gmail.com

In oktober 2023 overleed Frans Woudenberg, eindredacteur van dit activiteitenboekje. Zijn kundigheid, trouw en harde werken, zelfs tijdens zijn ziekte, worden gemist.



Open Hof
Hesseplaats 441
Rotterdam Ommoord
Tel. 010 - 4211476
www.openhof-ommoord.nl



Ontmoetingskerk 7kamp

Ontmoetingskerk
Ben Websterstraat 1
Rotterdam Zevenkamp
Tel. 010 - 4215287
www.ontmoetingskerkzevenkamp.nl

INLEIDING



Beste lezer,

Het activiteitenboekje dat u zojuist heeft opengeslagen, biedt een uitgebreid overzicht van diverse en bijzondere activiteiten. Activiteiten voor iedereen! De wijkgemeenten Ontmoetingskerk en Open Hof organiseren zowel bekende als nieuwe activiteiten voor het komende seizoen. Deze zijn onderverdeeld in vier categorieën: Vieren, Jong-om-Zeven, Muziek en Ontmoeten & Leren.

Actuele informatie over de activiteiten vindt u in het weekbulletin van Open Hof en in de kerkbladen Open Hof Nieuws en Ontmoeting. Houd ook de websites in de gaten voor eventuele wijzigingen of nieuwe activiteiten. Natuurlijk kunt u ook contact opnemen met de contactpersoon die bij een activiteit vermeld staat voor meer informatie.

We hebben wederom een verrassend aanbod samengesteld voor u en vele anderen in de wijken: activiteiten vol plezier, smaak, gezelligheid, schoonheid, verrassende ontmoetingen, kennis en wijsheid.

Hartelijke groet,
Joan van Kempen en Jils Amesz



Websites:

www.openhof-ommoord.nl

www.ontmoetingskerkzevenkamp.nl

www.pkn-rotterdamnoordrand.nl

www.christoffelparochie.nl



VIEREN



Vieren in Ontmoetingskerk en Open Hof

Iedere zondagmorgen is er een viering in de Ontmoetingskerk en Open Hof. In de Ontmoetingskerk om 10.00u, in Open Hof om 9.30 uur of om 11.15u als er een oecumenische viering is. In dit gedeelte staat meer informatie over opvang voor de allerkleinsten, kinder- en tienerdienst en over diverse bijzondere vieringen die er in onze beide kerken zijn.

Crèche

Elke zondag tijdens de protestantse diensten om 9.30 uur is er crèche voor de allerkleinsten van 0 tot 4 jaar. Ook wanneer er een oecumenische dienst is om 11.15 uur kunnen de kleintjes naar de crècheruimte. Deze bevindt zich boven bij de zithoek en de box in de centrale ruimte. Elke week staat een medewerk(st)er klaar om de kleintjes op te vangen. Ze kunnen lekker spelen, er wordt voorgelezen of getekend en zo nodig wordt er een luier verschoond. Er is voldoende speelgoed, tekenmateriaal, boekjes, fietsjes, enzovoorts. Alleen in vakanties en als er Kliederkerk is, is er geen crèche.

Waar: Open Hof Wanneer: elke zondag om 9.30 uur en bij oecumenische diensten om 11.15 uur. In vakanties en als er Kliederkerk is, is er geen crèche.

Contact: Tinie van der Linden

Kinderdienst om half 10

Iedere week is er voor alle kinderen van ongeveer 3 tot en met 12 jaar kinderdienst. De kinderen zitten tot de schriftlezing bij hun ouders/verzorger in de kerk. Na het kinderlied komen de kinderen naar voren waar de voorganger een gesprekje met hen houdt of een verhaaltje vertelt. De kinderen gaan daarna naar hun eigen ruimte en nemen het licht mee. Dat zetten we op een tafel, waar ook een Bijbel, een tinnen beker en schaalje op staan. Ook de liturgische kleur is te zien door middel van een lint aan het kleedje. We hebben een gesprekje, een gebed, soms een lied en vertellen het Bijbelverhaal. Daarna gaan we met het Bijbelverhaal of onderwerp aan de slag. Tijdens het slotlied gaan de kinderen terug naar de kerk om weer bij hun ouders/verzorger te gaan zitten. Als de voorganger het van tevoren aangeeft, kunnen de kinderen nog even naar voren komen om te vertellen wat ze gemaakt hebben. Dit gebeurt in ieder geval in de adventsperiode, want dan hebben

VIEREN



we een project dat we afsluiten op kerstochtend. Vaak hebben we ook een project tijdens de veertigdagentijd. Dit sluiten we af op paasochtend. Alleen als er die zondag Kliederkerk is en tijdens sommige schoolvakanties gaat de kinderdienst niet door.

Waar: Open Hof Wanneer: elke zondag 9.30 uur, behalve als er 's middags een kliederdienst is en sommige vakanties, zie de website en het weekbulletin. Contact: Anneke Barendrecht



Kindernevendienst Ontmoetingskerk

Voor kinderen van de basisschoolgroepen 1 tot en met 8 (4-12 jaar) kan er elke zondagochtend kindernevendienst zijn. Op zondag maken de kinderen het begin en het einde van de eredienst mee. Rondom de preek vertrekken zij voor een klein halfuurtje naar hun eigen dienst. In de kindernevendienst wordt een verhaal gelezen volgens de methode 'Kind op Zondag'. Daarna gaan we met het verhaal aan de slag. Dat kan variëren van iets knutselen tot een gesprek of een spel. Zijn er kinderen die mee willen doen met de kindernevendienst? Bel of app dan met Marieke de Koning.

Waar: Ontmoetingskerk Wanneer: op elke zondag om 10.00 uur; alleen als kinderen aangemeld zijn. Contact: Marieke de Koning

Tienernevendienst Ontmoetingskerk

Voor alle tieners (vanaf de brugklas) is er tienernevendienst. Een keer in de twee weken op zondagochtend - tijdens de kerkdienst - komen de tieners bij elkaar in hun eigen ruimte. Zo is er volop plek voor gesprek over wat je belangrijk in het leven vindt. Over wat je gelooft, en over wat er om je heen gebeurt. Het is altijd een levendige happening.

Waar: Ontmoetingskerk Wanneer: op elke zondag om 10.00 uur; alleen als tieners aangemeld zijn. Contact: Jils Amesz

VIEREN



Tienerdienst Open Hof

Voor alle tieners (vanaf rond de brugklas) is er de tienerdienst. Eens per maand vieren we tijdens de kerkdienst met elkaar onze eigen dienst. We starten om 9.30 uur. In de tienerdienst staat een onderwerp centraal, lezen we uit de Bijbel, is er ruimte voor al jouw vragen, is het gezellig en maken we gebruik van creatieve werkvormen zodat je niet een uur stil hoeft te zitten. Jullie eigen ideeën zijn daarin ook belangrijk. De tienerdienst vindt plaats in de Stilteruimte in Open Hof. We brengen ook wel eens een bezoekje ('gluren bij de burenen') aan een kerk in de buurt. De tienerdienst wordt geleid door Joan van Kempen, Roland Hartmans, Jan-Corné van Dongen en Johan Gille. Voor informatie en aanmelden kun je bij hen terecht.

Waar: Open Hof **Wanneer:** 22 september 2024, 20 oktober 2024, 24 november 2024, 22 december 2024, 19 januari 2025, 16 februari 2025, 16 maart 2025, 18 mei 2025, 15 juni 2025.

Contact: Roland Hartmans

Kliederkerk

Kliederkerk: een bijzondere plek voor kinderen van 0-12 jaar en (groot)ouders. Kliederkerk is vrij: kinderen kruipen of lopen rond, knutselen en kliederen. Tegelijk biedt het inhoud. Een goed verhaal. Muziek. Knutselen. Proefjes. Tijdens een kliederkerkdienst staan de kinderen centraal. We zingen bekende kinderliedjes en luisteren naar een verhaal uit de kinderbijbel. Daarna beleven kinderen het verhaal door er bijvoorbeeld over te schilderen en te knutselen. Ouders, opa's, oma's en andere belangstellenden mogen mee knutselen, of drinken met elkaar koffie of thee. Tijdens de kliederdienst wordt vaak met elkaar gegeten. Een feestje!

Voor: kinderen van 0-12 jaar en hun (groot)ouders /verzorgers

Waar: Open Hof **Wanneer:** 2024: 22 oktober
2025: 16 februari, 13 april (Palmpasen 09.30 uur) 18 mei

Contact: Amalia Barendrecht via kliederkerk.openhof@gmail.com



VIEREN



Avondvieringen

De werkgroep Eredienst wil elk jaar een aantal avondvieringen organiseren, elk met een eigen karakter. Het doel is om jong en oud(er), gemeenteleden en geen-gemeenteleden vanuit het gehele geloofs- en belevingsspectrum tot hun recht te laten komen. Hieronder vind je de agenda voor komend seizoen. De diensten beginnen steeds om 19.00 uur.

2024: 3 zondagen van Advent:

1 december: Vesper voor jong en oud. We komen samen in verstillig, gebed en zang.

8 december: Wereldlichtjesdag. We herdenken ons kind/onze kinderen die overleden zijn. Jong of ouder. We delen onze herinneringen, ons verdriet. We steken kaarsen aan en we zijn samen stil.

15 december: Kerstzangdienst! We zingen in samenzang en/of met een koor mooie, bekende kerstliederen. Een feest voor jong en oud! Dit jaar kun je verzoekliederen opgeven. Meer informatie hierover volgt tegen die tijd via het Open Hof Nieuws, de website of het weekbulletin.

Voor 2025:

2 februari: Taizéviering voor jong en oud. Voor mensen uit Ommoord en onze stad, voor ieder die zich met Taizé verbonden weet.

13 april: Passiedienst.

12 oktober: Nieuwe Liefde Viering waarbij met name liederen en gedachten afkomstig van Huub Oosterhuis en geestverwanten centraal staan.

Waar: Open Hof **Contact:** werkgroep Eredienst

Kerk-schooldienst Ontmoetingskerk

Op de donderdagochtenden voor kerst en Pasen komen de 'buren' van de Ontmoetingskerk op kerkbezoek voor hun kerst- en paasdienst. De leerlingen en de leerkrachten van de ds. J.J. Buskesschool bereiden de diensten samen voor. In de kerk zingen zij bekende liederen en lezen zij zelfgemaakte gedichten voor. Ook versieren zij de kerk met hun kunstwerkjes en natuurlijk worden de bekende Bijbelverhalen verteld. Een beleving voor de kinderen van alle groepen!

Waar: Ontmoetingskerk

Wanneer: donderdagochtend voor kerst en pasen.

Contact: Jils Amesz



VIEREN



Wereldgebedsdag

Ieder jaar, op de eerste vrijdag van maart, gaat tijdens Wereldgebedsdag het gebed de wereld rond. In Open Hof vieren we dat op de eerste zondag van maart. Dat is in 2025 op 2 maart. Op de Wereldconferentie van 2017 in Brazilië werden de Cook-eilanden als land voor 2025 gekozen. De christenvrouwen daar hebben in hun voorbereiding van de viering gekozen voor het thema 'I made you wonderful', naar Psalm 139 : 14. Op internet is daar al veel over te lezen en horen. Helaas is het niet gelukt om het bestuur van het Nederlands Comité Wereldgebedsdag te versterken en te vernieuwen. Het comité wordt in haar 95e jaar opgeheven. Het wereldwijde bidden zal zeker doorgaan. Laten wij in ieder geval 2 maart nog een keer genieten van het vele voorbereidende (vertaal)werk van het Nederlands comité.

Waar: Open Hof **Wanneer:** zondag 2 maart 2025 om 9.30 uur.

Contact: Lenie Blonk



Kerst- en Paasvieringen

Samen met de PCOB organiseert de diaconie van de Ontmoetingskerk op een woensdagmiddag voorafgaand aan Kerst en Pasen een viering. Centraal staan het elkaar ontmoeten, samen eten, samen zingen en een moment van bezinning. Het afsluiten van deze middagen met het bekende advocaatje met slagroom (of een ander drankje!) is inmiddels traditie geworden. Het is wel de bedoeling dat u zich hiervoor aanmeldt in verband met de catering. De Kerstviering staat gepland op woensdag 18 december 2024.

Voor: iedereen **Waar:** Ontmoetingskerk **Wanneer:** 18 december 2024, 13.00 uur **Contact:** Gonny Boot

Overige activiteiten Regenboog/PCOB zie blz 36 Ontmoeten Leren



Algemeen

De protestantse wijkgemeentes van Ommoord en Zevenkamp trekken samen op, zeker wat de activiteiten voor jeugd en jongeren betreft. In dit gedeelte van het boekje lees je meer over welke activiteiten er zijn voor kinderen, jongeren en (jong)volwassenen.

Website, nieuwsbrief en updates.

De meest actuele informatie vind je op de websites, vooral op www.openhof-ommoord.nl. Wil je op de hoogte blijven van de jeugdactiviteiten, stuur dan een mail naar jeugdteam@openhof-ommoord.nl. Vermeld dan je mobiele nummer, zo kunnen we via WhatsApp op de hoogte houden van jeugdactiviteiten. We hopen je bij één (of meer) van onderstaande activiteiten te mogen begroeten!

#Durftevragen

De leeftijdsaanduidingen bij de activiteiten zijn een indicatie. Twijfel je of een activiteit geschikt is voor jou of je kind? Vraag het gerust na bij de organisator. Overleg is altijd mogelijk! Natuurlijk kun je ook mailen als je vragen of opmerkingen hebt. We horen graag van je!

Vieren

In het gedeelte "VIEREN" staan ook enkele activiteiten die in het bijzonder geschikt zijn voor jonge mensen. Het gaat om: Crèche, oppas en Kinder(neven)dienst, Tienerdienst, Kerk-School diensten of Kliederkerk. Meer informatie over die activiteiten vind je in het gedeelte "VIEREN".

Muziek

Muziek maken is leuk! Voor kinderen is er de Kinder- en Jeugdcantorij, voor jongvolwassen Koor Hemelsbreed. Houd je van zingen in de diensten, dan is de Open Hof Cantorij wellicht iets voor jou. In het gedeelte "MUZIEK" lees je meer over deze koren. Je kunt altijd een keer mee repeteren en kijken of het iets voor je is!

Gespreksgroepen.

Er zijn gespreksgroepen waar je met leeftijdsgenoten de diepte in kunt gaan over geloofs- en levensvragen. In deze groepen ontmoet je naast leeftijdsgenoten mensen van alle leeftijden: een mooie kans om levenservaringen te delen! In het gedeelte "ONTMOETEN en LEREN" lees je meer over bijvoorbeeld Gespreksgroep Vandaag en Geloofs ABC.

JONG - OM - ZEVEN



Jeugdthonkavonden

Elke maand is er een jeugdthonkavond voor tieners/jongeren. Dit is afwisselend op een vrijdag- of zaterdagavond. We starten om 18.00 uur en eten dan met elkaar. Soms maken we zelf pannenkoeken of iets anders, een andere keer halen we pizza's of bakken we patat. De avonden zijn bedoeld om elkaar te ontmoeten en iets leuks te doen. Denk aan een spelletjesavond, een filmavond, enzovoorts. Je mag ook vrienden of vriendinnen meebrengen. De jeugdthonkavonden zijn in de Ontmoetingsruimte van Open Hof en worden begeleid door Roland Hartmans, Jan-Corné van Dongen en Johan Gille. Voor informatie en aanmelden kun je bij hen terecht. Daarnaast gaan we ook met elkaar naar de EO Jongerendag (datum 2025 nog niet bekend).



Waar: Open Hof Wanneer: zondag 8 september 2024 (na de dienst), vrijdag 4 oktober 2024 (Sirkelslag Young), zaterdag 9 november 2024, zaterdag 14 december 2024, vrijdag 10 januari 2025, vrijdag 31 januari 2025, vrijdag 7 maart 2025, zaterdag 29 maart 2025, donderdag 17 april (samen naar de Passion kijken) 2025, laatste datum volgt nog.
Contact: Roland Hartmans



Kidshonk

Dit jaar willen we voor kinderen van een jaar of 8 t/m groep 8 een gezellige middag organiseren, Kidshonk! De middagen zijn bedoeld om elkaar te ontmoeten en iets leuks te doen. Denk aan een spelletjesmiddag, een filmmiddag, enzovoorts. Je mag ook vrienden of vriendinnen meebrengen. De Kidshonken zijn in de Ontmoetingsruimte van Open Hof en worden begeleid door Gerdien van der Schans. Voor informatie en aanmelden kun je bij haar terecht. We sluiten de middag af met een gezamenlijke maaltijd, met de tieners er ook bij.

Waar: Open Hof Wanneer: de eerste keer is op zaterdag 9 november 2024.
Contact: Gerdien van der Schans

JONG - OM - ZEVEN



Sirkelslag (Kids en Young)

Sirkelslag is een spel om kinderen en jongeren te betrekken bij activiteiten van de kerk. Het spel spreekt kinderen en jongeren aan en brengt ze op een laagdrempelige manier met elkaar in verbinding.

In het spel staat altijd een Bijbelverhaal centraal. Je speelt Sirkelslag als groep in je eigen woonplaats, tegen duizenden andere kinderen of jongeren uit heel Nederland. Het gaat hierbij om creativiteit, actie en teamspirit.

Deze activiteit wordt samen met andere kerken uit Rotterdam Noordrand georganiseerd. Er zijn 2 varianten: Sirkelslag Kids voor kinderen van 8-12 jaar en Sirkelslag Young voor jongeren van 12-16 jaar. Sirkelslag Young is op de Jeugdthonkavond van vrijdag 4 oktober. Sirkelslag Kids vindt plaats vrijdagavond 18 oktober in de Fonteinkerk.

Waar: Open Hof en Fonteinkerk

Wanneer: Sirkelslag Young vrijdag 4 oktober, Sirkelslag Kids 18 oktober.

Contact: Jeugdteam



Een buitenschoolse activiteit: Bijbel- en schilderles in Ontmoetingskerk

In het schooljaar 2024 -2025 zijn er voor de kinderen van de 'buren' (Buskesschool) teken- en schilderlessen bij een Bijbelverhaal. De kerk en de school werken hiervoor samen. Bij het project maken kinderen kennis met Bijbelverhalen en werken zij met diverse teken- en schildertechnieken, zoals aquarelleren en tekenen met houtskool. De lessen worden gegeven door dominee Jils en kunstenares Marieke. De lessen zijn op donderdag van 13.00 tot 14.00 uur in de klas van de Buskesschool.

Waar: Buskesschool in Zevenkamp **Wanneer:** donderdagmiddag om 13.00 uur. **Contact:** dominee Jils en Marieke de Koning

JONG - OM - ZEVEN



Waardenvol opvoeden

Twee keer per jaar gaan we met elkaar in gesprek over hoe we Waardenvol onze kinderen kunnen opvoeden. Met ouders onderling hebben we het over thema's als keuzes maken, geloofsopvoeding, wat zijn de zegeningen in het opvoeden, wat is lastig, enzovoorts. We delen onze ervaringen en staan om elkaar heen als ouders, want voor (geloofs)opvoeding is nog steeds geen handleiding verschenen. Dinsdag 12 november is het onderwerp kinder- en tienerbijbels.

Waar: Open Hof Wanneer: 12 november 2024, 18 februari 2025. Inloop 19.45 uur, start 20.00, einde 21.30 uur. Contact: Jeugdteam



Tienerkamp Open Hof

We sluiten het kerkseizoen van Open Hof af met een kamp voor onze tieners. Van vrijdagavond tot zondagmiddag gaan we een weekendje weg. We kamperen op een camping op maximaal een uur rijden van Rotterdam. We doen spellen, een dropping of speurtocht, er zijn serieuze momenten, er is vrije tijd en we hebben veel plezier samen. Op zondagochtend hebben we een eigen kampsdienst. De eigen bijdrage is circa 40 euro p.p. Aanmelden kan bij de leiding van de Tienerdienst.

Waar: op locatie Wanneer: van vrijdagavond 27 juni 2025 tot zondagmiddag 29 juni 2025 (nog onder voorbehoud). Contact: Roland Hartmans



MUZIEK



Kinder- en Jeugdcantorij Open Hof

De Kinder- en Jeugdcantorij is een oecumenisch koor voor kinderen vanaf 6/7 jaar. Het is verbonden aan de kerkgemeenschap Open Hof. Dit houdt in dat er gemiddeld zesmaal per jaar medewerking wordt verleend aan een kerkdienst. Dit kan zowel een protestantse als een rooms-katholieke of oecumenische viering zijn. De Kindercantorij bestaat al meer dan 40 jaar en is al die jaren de basis van de koorzang in Open Hof geweest. Dirigent is Willem Blonk. Eenmaal per jaar, in de maand juni, werkt de Kinder- en Jeugdcantorij mee aan een Zomerconcert. Ook treedt het koor op buiten de Open Hof. Bijvoorbeeld in kerkdiensten en bij concerten in andere plaatsen. We zijn een koor waar met plezier gewerkt wordt aan muzikaliteit en zuiverheid.



Ook de gezelligheid wordt bij ons niet vergeten! We proberen zo mogelijk ieder jaar een koorweekend te organiseren en traditioneel sluiten we ons seizoen af met een gezamenlijke maaltijd. De koorrepetities worden gehouden in Open Hof op woensdag van 18.30 tot 19.30 uur. De kosten bedragen €10 per maand. **Waar: Open Hof Wanneer: repetities op woensdag van 18.30 tot 19.30 uur. Contact: Nienke Timmers**

Open Hof Cantorij

De Open Hof Cantorij is een koor dat al sinds 1970, bijna vanaf het ontstaan van Ommoord, deel uitmaakt van de rijk geworden muziektraditie van Open Hof. De cantorij, formeel een protestants koor, heeft nu ongeveer 15 leden. De belangrijkste functie van de cantorij is het ondersteunen van de zang in de vieringen, meestal één keer per maand. Vaak in beurtzang met de gemeente. Door ook zelfstandig koormuziek ten gehore te brengen wordt een extra bijdrage aan zo'n dienst geleverd. Verder werkt de cantorij regelmatig mee aan evenementen en concerten. De Open Hof Cantorij staat onder leiding Willem Blonk - dit zou kunnen veranderen als er een nieuwe cantor wordt aangesteld. Formeel is Willem 'met pensioen', maar een opvolger werd

MUZIEK



het afgelopen jaar nog niet gevonden. Het repertoire is zeer gevarieerd en bestaat o.a. uit koorzettingen uit het Liedboek, liederen uit Taizé en veel op teksten van Huub Oosterhuis. Vele landen en muziekculturen worden zingend tot klinken gebracht. Van klein tot groot, van een vrolijk Afrikaans liedje tot aan Die Schöpfung van Haydn, The Armed Man van Karl Jenkins of een cantate van bijvoorbeeld Bach. Ook lichte muziek uit de pop- of gospelhoek komt regelmatig aan bod. Nieuwe zangers en zangeressen zijn van harte welkom. Speciaal jonge mensen zouden een welkome aanvulling zijn. Je hoeft geen grote zang- of koorervaring te hebben, maar je moet wel gemotiveerd zijn en een klein beetje muzikaal talent hebben. Wellicht gaat er in de toekomst meer projectmatig gewerkt worden. Dit zou voor de huidige generatie van druk bezette jonge mensen het zingen in de Open Hof Cantorij wellicht nóg aantrekkelijker maken. Twijfel je? Kom dan eens luisteren en meezingen. We repeteren op woensdagavond van 20.00 uur tot 22.00 uur in Open Hof. Welkom!

Waar: Open Hof **Wanneer:** elke woensdagavond repetitie, 20.00-22.00 uur.
Contact: Willem Blonk / Heleen Vermeiden



MUZIEK



Koor Hemelsbreed

Koor Hemelsbreed is sinds 2011 actief in Open Hof. Het koor wordt gevormd door circa twintig enthousiaste leden in de leeftijd van 25-65 jaar en staat onder leiding van dirigent Willem Blonk. Het koor zorgt voor muzikale ondersteuning bij kerkdiensten in vieringen in Open Hof en elders, puttend uit een gevarieerd kerkmuzikaal repertoire (traditioneel, Taizé, pop, klassiek; met of zonder instrumentale begeleiding). Daarnaast is het koor regelmatig te horen in concerten. Hoogtepunten van de laatste jaren waren het meewerken aan het inspiratiefestival op Terschelling, het meewerken aan verschillende popdiensten (o.a. Top2000 kerkdienst, een Passion-viering, een Elvisdienst), de jaarlijks terugkerende zomerconcerten in Open Hof i.s.m. de Kindercantorij Open Hof en een indrukwekkende uitvoering van het werk *Uitgeleid* van Huub Oosterhuis (m. Tom Löwenthal) begeleid door een professioneel ensemble. Kwaliteit en gezelligheid gaan bij Hemelsbreed hand in hand. Voor meer informatie, zie <https://koorhemelsbreed.wordpress.com/>.

Waar: Open Hof Wanneer: repeteren om de week op donderdagavond van 20.00-22.15 uur. Contact: Wilma Stolk

Oecumenisch Seniorenkoor Open Hof

In september 1994 startte Willem Blonk een oecumenisch ouderenkoor. Onder de naam van Oecumenisch Seniorenkoor Open Hof (OSOH) bestaan we nu dus dertig jaar, en nog steeds onder zijn leiding. We dragen bij aan de verschillende vieringen in Open Hof, met een daarvoor passend en uitgebreid repertoire. Onlangs bereikten we de mijlpaal van nummer 300 in de koormap. Traditiegetrouw worden de marktconcerten van december door ons koor verzorgd. Het marktconcert op 11 december 2024 wordt een belevenis: Francis van Broekhuizen komt zingen en we vormen weer een projectkoor. Alles financieel mogelijk gemaakt door Cultuur Concreet van de gemeente Rotterdam en dankzij de inspanningen van Stichting Open Hof muziek. Het is belangrijk dat ook toekomstige senioren kunnen blijven zingen, dat is gezond en geeft voldoening. Ook het onderlinge contact koesteren we, voor lief en leed hebben we aandacht. Daarom verwelkomen we graag nieuwe leden, zodat de continuïteit gewaarborgd is. We repeteren in Open Hof op maandagmiddag van 13.45 uur tot 15.00 uur. Na afloop drinken we een kopje thee of koffie, praten we na en zien we om naar elkaar. De contributie bedraagt € 15,00 per maand. Wil je kennismaken, kom dan gerust naar onze repetitie. De eerste twee keer is gratis. **Waar: Open Hof Wanneer: repeteren maandagmiddag van 13.45 tot 15.00 uur. Contact: Aad de Jong (de nieuwe secretaris)**



Stichting Open Hof Muziek

De Stichting Open Hof Muziek organiseert elk jaar tien Marktconcerten en vijf Zondagavondconcerten in Open Hof, gecoördineerd door Willem Blonk. De Marktconcerten vinden plaats op de tweede woensdag van de maand (uitgezonderd de maanden juli en augustus) tijdens de wekelijkse markt op de Hesseplaats. De Marktconcerten beginnen om 11.00 uur en duren ruim een half uur. De entree is altijd gratis, maar om de kosten te dekken wordt er bij de uitgang een collecte gehouden. Voor de avondconcerten is in de meeste gevallen de entree gratis, met ook na afloop een collecte. In enkele gevallen is de Stichting genoodzaakt een toegangsprijs te vragen vanwege de hoge kosten en de eis van de subsidieverstrekker als daarop een beroep moet worden gedaan. Aanvang van de avondconcerten: 19.00 uur. Voor de laatste maanden van 2024 tot begin januari 2025 zijn de onderstaande concerten gepland.

Marktconcerten 2024:

11 september: Willem Blonk op vleugel en orgel met Chopin en Dubois.

9 oktober: o.a. Aida Berberana, sopraan, met Pergolesi.

13 november: Laurens Vocaal, met directie-studenten o.l.v. Wiecher Mandemaker.

11 december: Oecumenisch Seniorenkoor Open Hof, uitgebreid tot een projectkoor met operazangeres Francis van Broekhuizen.

Marktconcerten 2025:

8 januari: Nieuwjaarsconcert.

12 februari, 12 maart, 9 april, 7 mei, 11 juni

Zondagavondconcerten 2024:

29 september: In kleine bezetting - Kees Alers en Cora Greevenbosch op fluit, Willem Blonk, toetsen.

3 november: Koor Pitch Control (Den Haag; met eigentijdse lichte muziek) i.s.m. Trio LaraLindeFleur.

22 december: Koor Hemelsbreed en koperblazers - Engelse kerstmuziek.

Zondagavondconcerten voorjaar 2025: drie zondagavondconcerten, waaronder het Zomerconcert eind juni.

De concerten worden via de website en in het Weekbulletin aangekondigd.

Als u persoonlijk op de hoogte gehouden wilt worden, kunt u zich hiervoor via e-mail aanmelden: nhof@chello.nl.

Waar: Open Hof Contact: Nico Hof

ONTMOETEN EN LEREN



Preeknabespreking

Om u nog beter te leren kennen, wil ik graag met u in gesprek over de preek. Op zondag 29 september en 17 november na de dienst drinken we eerst even een kopje koffie. Daarna zie ik u graag!

Waar: Open Hof Wanneer: 29 september en 17 november 2024.

Contact: dominee Joan van Kempen

Groothuisbezoek in 7Kamp

In september en oktober willen wij weer huiskamergesprekken in de wijk organiseren. Rondom de tafel bespreken wij het thema 'heilig'. Wat is heilig? Wat is heilig voor ons? Wat is heilig in deze tijd? De tijd en plaats zullen op een later moment via kerkblad / beamer / rondzendmail bekendgemaakt worden.

Waar: de huiskamer in de Ontmoetingskerk Wanneer: september en oktober 2024. Contact: Jils Amesz

Zin in lunch!

Graag willen we op de eerste vrijdag van de maand samen gezellig lunchen en een bezinnend gesprek voeren over uiteenlopende onderwerpen. Het gesprek staat onder leiding van dominee Joan van Kempen. Doet u mee? Graag vooraf aanmelden bij Toos Brummelink. Voor deze lunch vragen we een kleine eigen bijdrage. **Waar: Open Hof Wanneer: 6 september, 4 oktober en 1 november om 13.00 uur. Contact: Toos Brummelink voor aanmelden, dominee Joan van Kempen voor meer informatie.**

Themamiddagen

Iedere drie maanden is er in Open Hof een themamiddag. Deze themamiddagen zijn gericht op ouderen, maar uiteraard is iedereen van harte welkom, van welke leeftijd dan ook. De middagen vinden plaats op een donderdag, van 14.00 uur tot ongeveer 16.00 uur. De invulling is wisselend. Meestal wordt een verhaal gelezen, zijn er liederen die we zingen, is er gesprek en een beetje creativiteit rond het thema van die middag. Iedere keer worden we weer verrast.

Waar: Open Hof. Wanneer: 19 september 2024, 12 december 2024, 20 maart 2025, 26 juni 2025. Contact: Eelco van der Brug en Bea Cox

ONTMOETEN EN LEREN



Gespreksgroep Awraham Soetendorp

Juist in deze beladen tijd waar meningen soms diametraal tegenover elkaar staan nodigen we u uit voor de gespreksgroep over het boek Levenslessen van een rabbijn van Awraham Soetendorp. Awraham Sjalom Soetendorp (1943) is emeritus rabbijn van de Liberaal Joodse Gemeente in Den Haag. Hij heeft zich zijn leven lang ingezet voor een rechtvaardiger wereld. Soetendorp werd geboren in de oorlog. De eerste twee jaar van zijn leven bracht hij door op een onderduikadres. Op zijn 25ste begon hij, als jongste rabbijn van Nederland, met 'het werk van vrede en hoop'. In de media groeide hij uit tot de stem van liberaal-joods Nederland. Aan de vooravond van zijn tachtigste verjaardag blikt hij terug. Hij deelt de belangrijkste inzichten die hij opdeed in een rijk en bevlogen leven, dat getekend werd door de oorlog en de gevolgen daarvan. Hij zag veel en vaak onmogelijk te dragen verdriet om zich heen. Waar het om gaat, betoogt hij, is dat verdriet en woede uiteindelijk niet de overhand krijgen, maar dat de balans doorslaat naar hoop en optimisme. In dit beknopte, maar rijkge vulde boekje komt het allemaal aan bod. Op een sprekende manier die past bij de rabbijn en bij de joodse traditie krijgt het vorm in verhalen, anekdotes en dichtregels. Op iedere pagina is de intense betrokkenheid van Soetendorp bij het leven en de toekomst te proeven. Voor hem is dat de kern van het jodendom, "de toekomst te planten in het heden" (p. 152), om de hoop op een betere wereld levend te houden. Want een mens kan een tijdje zonder voedsel, een paar dagen zonder water, maar geen moment zonder hoop. Deze levenslessen van een rabbijn vormen zo een kostbaar kleinood. De gespreksgroep staat onder leiding van Diet Maissan en dominee Joan van Kempen. Graag vooraf aanmelden via predikant@openhof-ommoord.nl.
Waar: Open Hof Wanneer: dinsdagmiddag 24 september, 1 oktober en 8 oktober, vanaf 14.00 uur. Contact: Diet Maissan en dominee Joan van Kempen





Kerkdiensten op de donderdagmiddag

Speciaal voor ouderen voor wie de kerkdienst op zondagmorgen te vroeg is, is er iedere drie maanden een kerkdienst op donderdagmiddag. Deze begint om 14.00 uur. De liturgie is globaal dezelfde als in een zondagochtendviering. Na de dienst is er koffie en thee, en ruim gelegenheid elkaar te ontmoeten. Een fijn moment van rust en geloof midden in de vaak drukke week. Speciaal voor ouderen, maar natuurlijk is iedereen van harte welkom, van welke leeftijd dan ook. **Waar: Open Hof Wanneer: 17 oktober 2024, 16 januari 2025, 10 april 2025, 17 juli 2025. Contact: Eelco van der Brug en Bea Cox**

Gesprekskring

In het najaar en het voorjaar wil ik drie gespreksactiviteiten organiseren. Elke activiteit gaat over een boek/gespreksonderwerp en bestaat uit drie of vier bijeenkomsten. De eerste activiteit is *'de toekomst van de kerk'*. Centraal staan de boeken van Aarnoud van der Deijl, *De toekomst van de kerk*, en Gerrit van Dijk en Martijn van Leerdam, *Krimp*. Aarnoud van der Deijl start in zijn boek met het analyseren van verschillende activiteiten die hij typeert als activiteiten om de kerk te 'redden'. In het tweede deel van het boek stelt hij aan vrienden de vraag: *redden we het zonder de kerk? Wat gaan we missen?* Het andere boek vertelt aan de hand van de geschiedenis van de kerk over de groei en de krimp door de tijden heen. Aan het slot van hun boek richten de schrijvers zich op de toekomst van de kerk en geven zij enkele praktische richtingaanwijzingen.

De tweede activiteit is het lezen van het boek *De zin van ziekte*, geschreven door Alain Verheij. Het boek gaat over de vraag: *wat is ziekte en hoe kunnen we daarop reageren?* Als rode draad door het boek loopt het verhaal van de zieke man bij het waterbassin van Bethesda. De schrijver gaat op zoek naar de zin van ziekte. Om kort te gaan: die zin is er niet. Toch is het boek daarmee niet uit. Aan de hand van zes thema's verkent de schrijver de begrippen ziekte, geografie, taal, tijd, charme, eenzaamheid en genezing. Hiervoor gebruikt hij niet alleen de Bijbel, maar ook de literatuur.

De derde is het lezen en bespreken van enkele hoofdstukken uit het boek *Tot God*. In dit boek vertelt schrijver Christophe Vekeman over zijn zoektocht naar de waarheid. Dit doet hij onder andere aan de hand van gedichten, gezangen en bespiegelingen over Johnny Cash. Het boek nodigt uit om na te gaan waarvoor we zelf zijn aangeraakt. Is dat de Bijbel, literatuur, muziek of ...? Graag vooraf aanmelden bij Jils Amesz. **Waar: Ontmoetingskerk Wanneer: najaar 2024, voorjaar 2025. Contact: Jils Amesz**



Spelletjesmiddagen

Met enige regelmaat organiseren we spelletjesmiddagen in Open Hof. We ontmoeten elkaar bij diverse gezelschapsspelletjes, een bijbelquiz of ander spel. Een middagje van gezellige eenvoud. Iedereen is van harte welkom. We zorgen voor thee of koffie met wat lekkers erbij.

Waar: Open Hof. **Wanneer:** 21 november 2024, 20 februari 2025, 22 mei 2025 en 21 augustus 2025. **Contact:** Eelco van der Brug en Bea Cox

Ontmoetingsmiddagen

Sinds vele jaren organiseren we in Open Hof ontmoetingsmiddagen, altijd op zondag. We gaan dan met elkaar in gesprek over wisselende onderwerpen en uiteraard is er gelegenheid elkaar te ontmoeten. Vanaf 14.15 uur is de inloop en kunt u genieten van een kopje koffie of thee. Rond 14.45 uur krijgt een spreker het woord. Deze inleiding wordt vaak gecombineerd met een beeldpresentatie. Daarna is er een korte pauze, waarna er ruimte is voor vragen stellen en discussie. Rond 16.30 uur wordt de middag afgesloten. De toegang is gratis en zowel kerkleden als andere belangstellenden zijn van harte welkom. In het komende seizoen hopen we de volgende ontmoetingsmiddagen te organiseren:

24 november 2024: Vincent met pen en penseel

Vrijwel iedereen kent en bewondert de schilderijen van Vincent van Gogh. De meeste mensen weten ook hoe zijn leven geweest is. Er bestaat tussen zijn werk en zijn leven een aangrijpend verband. Dat leren we nog eens extra en intensief kennen in de honderden brieven die hij schreef. In een presentatie zal Louis Vermeulen proberen die boeiende driehoek van leven - kunstwerken - brieven te leren kennen. Een middag vol taal en kleur van de mens Vincent, met pen en penseel. U bent van harte welkom.

Waar: Open Hof **Wanneer:** zondagmiddag 24 november 2024. **Door wie:** Louis Vermeulen **Contact:** Maartje Greevenbosch, Henny Muilwijk

ONTMOETEN EN LEREN



19 januari 2025: Vogels van nu

Natuurfotograaf Chris van Rijswijk is verhuisd van een Ommoords flatje naar een huis met een tuin in Nesselande. En weg was-ie. Die tuin zette zijn leven op zijn kop en zorgde ervoor dat hij niet meer op vogelreis ging. Zullen we Chris dan nog wel uitnodigen voor onze contactmiddag? Jazeker! Het fotograferen is er namelijk niet minder op geworden. Sterker nog, het is in een stroomversnelling geraakt. Wat heeft hij de afgelopen twee jaar gefotografeerd? Kom naar onze contactmiddag en laat je verrassen. Een vogellezing met een lach en een traan.

Waar: Open Hof Wanneer: zondagmiddag 19 januari 2025. Door wie: Chris van Rijswijk Contact: Maartje Greevenbosch, Henny Muilwijk

23 maart 2025: Stolpersteine in Rotterdam

Lopend door Rotterdam en andere Nederlandse en Europese steden kunt u als het ware 'struikelen' over koperkleurige stenen in het trottoir. In Rotterdam zijn sinds 2010 achthonderdvijftig zogenoemde 'Stolpersteine' geplaatst, waarvan ruim dertig in Hillegersberg. 'Stolpersteine' is een project van de Duitse kunstenaar Gunter Demnig (1947, Berlijn). Elke steen wordt geplaatst voor het huis - de laatste verblijfplaats - van mensen die in de Tweede Wereldoorlog werden verdreven, gedeporteerd, vermoord of tot zelfmoord gedreven. Zo wordt deze steen een permanent monument om bij stil te staan. Namens Stichting Loods 24 en Joods Kindermonument Rotterdam zal Saskia Möhlmann spreken over deze Stolpersteine en het belang van het herdenken. In 2025 zal aan het herdenken ongetwijfeld veel aandacht besteed worden, omdat het dan 80 jaar geleden is dat er een einde aan de oorlog kwam.

Waar: Open Hof Wanneer: zondagmiddag 23 maart 2025. Door wie: Saskia Möhlmann Contact: Maartje Greevenbosch, Henny Muilwijk





Kerstmarkt

Er komt weer een kerstmarkt. Kom woensdag 27 november gezellig naar Open Hof en struin langs de vele kraampjes. Of smul van de erwtensoep die we die dag verkopen. De gehele opbrengst gaat naar een goed doel, dat later bekend zal worden gemaakt.

Heb je spullen die je wilt doneren voor de kerstmarkt? Bijvoorbeeld kerstbomen, glaswerk, serviezen, tafelkleden, kaarsen, servetten, enzovoorts? Kom deze dan inleveren in Open Hof op dinsdag 12 en 19 november, tussen 10.00 en 12.00 uur. We zijn er erg blij mee! Zien we je bij de kerstmarkt?

Waar: Open Hof Wanneer: woensdag 27 november 2024, van 9.30 tot 15.00 uur. Contact: Toos Brummelink

Meditatief schilderen in de adventstijd

Kom naar de workshop meditatief schilderen. Hierin gaan we teksten uit de adventsperiode doorgronden en verbeelden. Een wijze van werken die verrassende uitkomsten laat zien op persoonlijke geloofsvragen. Schilder- en tekentalent is géén vereiste! Voor materiaal wordt gezorgd. Anja Vreeswijk en dominee Joan van Kempen leiden de workshop. Weet u van harte welkom. Graag vooraf aanmelden via predikant@openhof-ommoord.nl.

Waar: Open Hof Wanneer: 28 november, 12 december en 19 december om 10.00 uur. Contact: dominee Joan van Kempen

Schilderen bij kerst en Pasen

In de adventstijd en de veertigdagentijd bieden wij voor creatievelingen een moment van kunstzinnige bezinning. In de hal van de Ontmoetingskerk liggen doek en kwast klaar om de gehoorde kerst- of paasverhalen op een eigen manier te verbeelden. Na een introductie van de Bijbelpassages en het bekijken van enkele afbeeldingen van kunstwerken worden de deelnemers uitgenodigd te schilderen wat hen tijdens de voorbesprekingen het meest raakte. De verbeelding kan realistisch, herkenbaar, symbolisch of abstract zijn. Naast schilderdoek en verf staan er diverse materialen - zoals lapjes, touw, zand - klaar die ook in het schilderij verwerkt kunnen worden. Na afloop van de lessen worden de kunstwerken met elkaar besproken en opgehangen in de kerkzaal.

Waar: Ontmoetingskerk Wanneer: zie Kerkblad. Contact: Jils Amesz

ONTMOETEN EN LEREN



Kerstlunch 2024

Terug van weggeweest: de kerstlunch! Schuift u aan op dinsdag 10 december? We eten samen aan tafel, zingen kerstliederen en luisteren naar een kerstverhaal. Wilt u erbij zijn? U kunt zich aanmelden in Open Hof op woensdag 4 december tussen 10.00 en 12.00 uur. We vragen wel een eigen bijdrage voor deze lunch. Deze maken we tegen die tijd bekend in het weekbulletin en op de site. Hopelijk tot 10 december?

Waar: Open Hof Wanneer: dinsdag 10 december vanaf 12.00 uur. Vooraf aanmelden is noodzakelijk. Contact: Toos Brummelink

Kerst-inn 2024

Kom op 18 december naar de Kerst-inn in Open Hof! Je kunt dan in de kerkzaal genieten van (gratis) glühwein en warme chocolademelk, een lekker kerstkransje en mooie muziek. Tussen 11.00 en 13.00 uur kun je meezingen met bekende kerstliederen die op het orgel worden gespeeld. Ook kun je de kerststal bewonderen en nog wat laatste kerstspulletjes kopen. Het team van het pastoraat is aanwezig voor een goed gesprek. Van harte welkom!

Waar: Open Hof Wanneer: woensdag 18 december 2024, van 9.30 tot 15.00 uur. Contact: Toos Brummelink

Activiteiten rond Groene kerken, duurzame mensen

Er staan komend seizoen drie activiteiten gepland rond het thema Groene kerken, duurzame mensen. Dinsdag 14 januari 20.00 uur is er een thema-avond met dominee Corinne Groenendijk, met presentatie en gesprek over vredevol verduurSamen. Wat kan Franciscus ons hierover leren? Hoe verhouden we ons tot de aarde, de schepping? Kunnen wij enthousiast raken om vanuit geloof of inspiratie nu echt te gaan verduurzamen en welke concrete mogelijkheden zien we voor ons?

Zondag 9 maart is er een kerkdienst met als thema Vrolijk en groen leven, waarin dominee Corinne Groenendijk voorgaat.

Dinsdag 11 maart 20.00 uur is er ten slotte een avond om met elkaar verder in gesprek te gaan over dit onderwerp. Denk aan vragen als: hoe leef ik vredevol en duurzaam? (Hoe) kunnen we van elkaar leren, elkaar stimuleren en steunen? Hoe zit het met weerstand, ook in onszelf? Waar putten wij hoop uit? Deze avond begeleiden Annerieke Heuvelman en Hans Ros het gesprek. Voor de twee avonden graag tevoren aanmelden bij Hans Ros.

Waar: Open Hof Wanneer: 14 januari, 9 maart en 11 maart. Contact: Hans Ros

ONTMOETEN EN LEREN



Lotgenotengroep 'Leven na verlies'

Als je je partner of een andere dierbare verliest door de dood is dat een ingrijpende ervaring. Alles in je leven is plotseling anders. Je krijgt te maken met gevoelens en emoties van verdriet en gemis, boosheid en jaloezie. Als vanzelf komen er zin- en levensvragen op: wat heeft mijn leven (nu nog) voor zin? Hoe moet ik verder? In het begin kun je nog wel met de naaste omgeving over veel dingen praten, maar naarmate de tijd verstrijkt, zo is de ervaring van velen, wordt het stiller. Met een gespreksgroep 'Leven na verlies' is er ruimte voor lotgenoten om de eigen ervaringen te delen met anderen die min of meer hetzelfde hebben meegemaakt. Het helpt om in een sfeer van veiligheid en vertrouwen je eigen verhaal kwijt te kunnen en te luisteren naar dat van een ander. Alleen al de herkenning (heb jij dat óók?) doet vaak goed. De groep is bedoeld voor volwassenen die met de dood van een partner zijn geconfronteerd en voor wie dat meer dan vijf maanden geleden is gebeurd. De groep bestaat uit maximaal tien personen en komt vier keer bij elkaar van 14.00- 15.30 uur op vrijdagmiddag.

Mogelijke thema's zijn: de periode vóór het afscheid, de uitvaart(dienst), wat gebeurt er als je rouwt, de wirwar van gevoelens, de reacties uit je omgeving, je eigen zin- en levensvragen, en uiteindelijk de vraag: wat geeft je de kracht om verder te gaan? Wilt u zich aanmelden of aarzelt u of dit iets voor u is? Neem dan gerust vrijblijvend contact op met dominee Joan van Kempen.
Waar: Open Hof Wanneer: 17 januari, 31 januari, 14 februari, 28 februari.
Contact: dominee Joan van Kempen

Gespreksgroep over het boek Zondagmorgen van Willem Jan Otten

Het boek Zondagmorgen van Willem Jan Otten is gekozen tot het beste theologische boek van 2022. Tijdens de pandemie miste de schrijver het bijwonen van de mis en besloot zelf een tocht door de zondagen van het jaar te maken. Otten schreef het boek waar hij sinds zijn doop in 1999 van heeft gedroomd: een essay dat week voor week reageert op het liturgisch jaar, volgens hem het grootste kunstwerk van de westerse beschaving. Zondagmorgen is het verslag geworden van een persoonlijke, poëtische 'tocht naar binnen', dwars door alle 52 zondagen van het jaar.

ONTMOETEN EN LEREN



Commentaar van het blad Petrus: "Soms lees je een boek waarvan bijna elke pagina ontroert. Dit is zo'n boek. Willem Jan Otten laat de lezer kennismaken met de diepte van zijn geloof, met zijn verlangen naar God die een mysterie blijft en toch nabij komt, zonder dat het een zoet en lievig verhaal wordt. Een verheugend, verrijkend en intiem boek." Commentaar van Trouw: "Het boek zit vol pareltjes van goede en frisse verwoordingen van het evangelie. Otten doet niet opzichtig aan exegetische, maar geeft er blijk van heel goed geluisterd te hebben naar de Bijbelwoorden. Het boek doet je met smaak en hartstocht het kerkelijk jaar beleven." Driemaal gaan we in gesprek over het boek van Otten. Graag vooraf aanmelden bij dominee Joan van Kempen.

Waar: Open Hof Wanneer: 11, 18 en 25 maart om 14.00 uur.

Contact: dominee Joan van Kempen

Solidariteitsmaaltijd 2025

In de stille week voor Pasen zijn we solidair met eenieder die het minder heeft dan wij. We organiseren daarom een zogeheten solidariteitsmaaltijd. Met elkaar gaan we in de ontmoetingsruimte aan tafel en eten een sobere maaltijd. De ervaring leert dat dit tot mooie gesprekken leidt. Na afloop collecteren we voor een goed doel. Dat kan contant, maar ook heel fijn met de Appostelapp. Het goede doel wordt later bekendgemaakt. Eet je mee?

Waar: Open Hof Wanneer: maandag 14 april 2025. Welkom vanaf 16.45 uur.

Om 17.00 uur gaan we aan tafel. Contact: Toos Brummelink

Dauwtrappen op Hemelvaartsdag

De pastoraatsgroep organiseert jaarlijks op Hemelvaartsdag een generatieverbindende activiteit. Stipt om 7.00 uur vertrekken we vanaf Open Hof onder leiding van Chris van Rijswijk voor een wandeling rondom het Ommoordse veld. In vroeger tijden liep men dan door de 'bedauwde velden'. Rond 8.30 uur zijn we terug in de kerk voor een gezamenlijk eenvoudig ontbijt, waarna in de kerkzaal, om 9.30 uur, een korte Hemelvaartsdienst zal plaatsvinden.

Jong en oud zijn van harte welkom. Tip van Chris: neem een verrekijker mee!

Tip van de pastoraatsgroep: zet je wekker!

Waar: Open Hof Wanneer: 29 mei 2025. Contact: Eelco van der Brug en Bea Cox

ONTMOETEN EN LEREN



Kerkplein

Kerkplein is een ontmoetingsplaats waar we samenkomen om speciale aandacht te schenken aan mensen met een licht verstandelijke beperking die zich verbonden voelen met het geloof. Als gemeenschap koesteren we deze ontmoetingen, omdat we erkennen dat we allemaal een beeld van God zijn, ondanks onze verschillen. In elkaar zien we iets van de Goddelijke vonk oplichten. Op 8 zaterdagmiddagen vindt er een activiteit plaats. We rouleren tussen verschillende kerken en andere locaties, zoals musea en kinderbeerderijen. Jaarlijks worden we ook hartelijk ontvangen in de Open Hof of de Ontmoetingskerk. De activiteiten, bedacht en uitgevoerd door vrijwilligersgroepen van verschillende kerken, dragen bij aan het gevoel van vriendschap binnen de groep zelf. Ook stimuleren zij de verbondenheid met de geloofsgemeenschap als geheel. Tijdens deze ontmoetingen is er ruimte om te werken aan een stukje persoonlijke identiteit, wat voor velen met een verstandelijke beperking een uitdaging is. Kerkplein streeft ernaar om de drempel naar de kerk te verlagen. Dankzij de inzet van vrijwilligers, helpende handen en de deelnemers met een verstandelijke beperking, wordt elke middag een prachtige ervaring waar iedereen naar uitkijkt. We zijn ten slotte blij dat er een opvolger voor Tanja Demper is gevonden. Hildegard Faber heeft het stokje overgenomen. Voor meer informatie: Hildegard Faber, hf@samem010.nl, 06 11713414 <https://www.samem010.nl/projecten/alle-projecten/kerkplein/>

Waar: verschillende locaties. Wanneer: acht zaterdagmiddagen.

Contactpersoon: Lenie Blonk

Gezamenlijke gesprekskring GeloofsABC

GeloofsABC is er voor iedereen - jong en oud, Ommoorders en Zevenkampers - die meer wil weten over het christelijk geloof. In de gesprekken gaan wegeen vraag uit de weg. Ook dit seizoen gaan we aan de slag met de praktische kant van het geloof. Aan bod komen dagelijkse onderwerpen en telkens is de vraag: hoe leggen we een link met kerk, theologie en Bijbel om zelf keuzes voor ons eigen geloof te maken. Aarzel niet en doe mee, kom een keertje langs! **Waar: Ontmoetingskerk Voor: iedereen**

Waar: Ontmoetingskerk Wanneer: elke laatste woensdagmiddag van 12.00-16.00 uur Contact: Gonny Boot

ONTMOETEN EN LEREN



Gespreksgroep in de Mossenwijk

Het doel van deze groep is tweeledig: ten eerste elkaar leren kennen in de wijk, zodat we met elkaar kunnen meeleven. En ten tweede: praten over een inhoudelijk onderwerp op het gebied van religie en/of levensvragen. De groep functioneert al sinds 1974. We komen twee keer per jaar op zondagavond bij elkaar, steeds bij een andere deelnemer thuis. Die verzorgt dan ook de keus en inleiding van het onderwerp.

Waar: bij een deelnemer thuis Wanneer: najaar 2024 en voorjaar 2025.

Contact: Maartje Greevenbosch, Henny Muilwijk

Gespreksgroep Heide-Bes

Sinds het najaar van 2018 is er een gespreksgroep in de Heide-Bessenbuurt. We komen twee keer per jaar bij één van de deelnemers samen rondom een onderwerp. Dat onderwerp bepalen we samen. Er zijn op dit moment twaalf mensen die meedoen. Zij wonen allen in de Heide-Bessenbuurt. Doel van de groep is om elkaar af en toe buiten het kerkgebouw te ontmoeten in onze eigen buurt rondom een onderwerp. Als je elkaar op deze manier ook buiten het kerkgebouw leert kennen, kun je misschien ook op andere momenten iets voor elkaar betekenen.

Waar: bij één van de deelnemers. Wanneer: in voor- en najaar.

Contact: Tinie van der Linden

Gespreksgroep Vandaag

In de gespreksgroep Vandaag hebben we het over actuele onderwerpen, die we bekijken in het licht van ons geloof en de Bijbel. Daarbij is er altijd ruimte voor verschillende interpretaties. We gebruiken o.a. spelvormen, film- en muziekfragmenten, dat maakt het verrassend en interactief. De groep bestaat op dit moment uit dertigers en veertigers, maar is niet aan één leeftijd verbonden. Ben je jonger of ouder: je bent welkom! De groep komt ongeveer eens in de zes weken bij elkaar bij één van de deelnemers thuis.

Waar: bij deelnemers thuis. Wanneer: nog nader te bepalen.

Contact: Dirma Verkuil

ONTMOETEN EN LEREN



Gesprekskring Ontmoetingskerk

In de 5Havens komt iedere laatste woensdag van de maand de gesprekskring voor mensen met een beperking bij elkaar. In de samenkomst wordt er gezongen, gebabbeld en geluisterd naar de woorden uit de Bijbel. In samenwerking met de stichting ICAD (Interkerkelijke Commissie Aangepaste Diensten) wordt één keer in het jaar een kerkdienst georganiseerd.

Waar: 5Havens Wanneer: de laatste woensdagavond van de maand om 19.15 uur. Contact: Marieke Stapelkamp

Bijbel lezen

In de gesprekskring Bijbel lezen lezen we elke keer een verhaal. Open en onbevangen. Lezen wat er staat, uitpluizen, overpeinzen. En nog een keer lezen! De Bijbel is immers geen makkelijk boek. Het boek is ook helemaal niet bedoeld om in je eentje te lezen. Je hebt anderen daarbij nodig. Nieuwsgierig zijn en leergierig. En het resultaat is de moeite waard. Lezing en herlezing maken die oude teksten verrassend actueel. Als je gaat lezen wat er staat, en niet wat je altijd dacht dat er stond, word je verrast.

Want alleen in gesprek met elkaar, in confrontatie met andere stemmen, gaat het schuren en komt er iets nieuws naar boven! De gesprekskring komt eenmaal per maand bij elkaar op donderdagmiddag. Het doel is elkaar ontmoeten en samen in gesprek gaan over Bijbelteksten. Aanmelden kan bij Jils Amesz.

Waar: Ontmoetingskerk Wanneer: eenmaal per maand op donderdagmiddag. Contact: Jils Amesz

Inloophuis

Een van de activiteiten die de diaconie in de wijk organiseert, is het Inloophuis op vrijdagmiddag. Het is een ontmoetingsplek waar iedereen welkom is. Een plek waar je kunt binnenwandelen om een kopje koffie of thee te drinken, waar je met andere wijkbewoners een praatje kunt aanknopen en nieuwe contacten kunt opdoen, of een kaarsje kunt aansteken in de Mariakapel. Het Inloophuis is geopend iedere eerste en derde vrijdag van de maand van 14.00 - 16.00 uur. Graag tot ziens! (Graag willen we het kleine team vrijwilligers versterken, zodat we elke vrijdag open kunnen zijn. Heeft u hier belangstelling voor, kom gerust langs of neem contact op met een van de vrijwilligers of de diaconie.)

Waar: Open Hof Wanneer: iedere eerste en derde vrijdag van de maand van 14.00-16.00 uur. Contact: diaconie

ONTMOETEN EN LEREN



Ontmoetingsmiddagen in 7Kamp

In het huis Aarhof wordt elke maand een contactmiddag voor de wijkbewoners georganiseerd. Rondom de koffietafel ontmoeten wij elkaar. De koffie staat klaar en er is tijd voor een goed gesprek. De bewoners ontvangen een uitnodiging voor de bijeenkomst. De samenkomsten beginnen om 10.00 uur. Ze duren ongeveer 1,5 uur.

Waar: Aarhof Wanmeer: eerste donderdag van de maand vanaf september om 10.00 uur. Contact: Jils Amesz

Poëzieochtend

Het woord 'poëzie' roept nogal eens de reactie op van: 'moeilijk', 'niks voor mij', 'zeg het maar gewoon'. Maar echt, dat valt vaak best mee! En moet je niet alles een keer geprobeerd hebben? Door ermee bezig te zijn, kan je ervan leren genieten. Op zondagmorgen zingen we trouwens heel wat gedichten! Maar het is ook plezierig om er samen over te praten. Poëzie heeft te maken met woorden, klanken, gevoelens, opvattingen, geloof, mystiek, trachten het soms onzegbare te duiden. Bijbels gezien hebben we de Psalmen. Maar er is daarnaast nog veel meer. Altijd weer zijn er mensen die wat hen bezighoudt op een aparte manier onder woorden willen brengen. En natuurlijk, wat de één mooi vindt, spreekt een ander soms niet aan. Er is echter variatie genoeg, oud of modern, ernstig of juist met humor. Bij de keuze van de gedichten wordt o.a. rekening gehouden met het kerkelijk jaar, het jaargetijde en actuele situaties zoals bijvoorbeeld 4/5 mei. Ook een eigen keus hoort tot de mogelijkheden. Kom je langs bij de poëzieochtenden?

Waar: Open Hof Wanneer: doorgaans iedere tweede dinsdag van de maand van 10.00 uur tot 11.30 uur. Contact: Barend van Wijngaarden

Het Maandelijks Marktgesprek

De meeste mensen houden wel van een praatje. Als opening is 'het weer' een dankbaar onderwerp. Maar er is toch wel meer dat ons raakt en bezighoudt! Zo'n soort gesprek behoort tot de mogelijkheden. Omdat het op woensdag is, is de naam Marktgesprek gekozen. Het onderwerp kiezen we uit het blad Open Deur (dat al 80 jaar bestaat), dat wil inspireren en in beweging brengen. Met een gelovig hart, een milde tong en een open blik.

ONTMOETEN EN LEREN



Geloven is voor ons geen kwestie van voor altijd vastgelegde waarheden. Door je leven samen met anderen te leven, door open te staan voor de ander en de Ander, door je te laten inspireren en uitdagen door de verhalen uit de Bijbel, door een antwoord te zoeken op vragen die daarbij op je weg komen, krijgt geloven vorm. We putten graag uit de rijke schatkamer van de christelijke traditie én kijken graag over de grenzen van kerken en religieuze tradities heen. Misschien heeft u een abonnement op het prachtige blad *Open deur*. Maar ook 'onvoorbereid' kunt u aan de gesprekken deelnemen: het blad is voor u beschikbaar die dag. Iedereen is welkom. Onderwerpen zijn o.a. 'Wie ben ik?', 'Op verhaal komen', 'Slavernijverleden', 'Heilige momenten', 'Een veilig nest', 'Schoonheid'. **Waar: Open Hof Wanneer: doorgaans de derde woensdagochtend van de maand (behalve augustus) om 10.00 uur. Houd het weekbulletin in de gaten. Contact: Barend van Wijngaarden**

Het Leerhuis

Wat zouden we zijn zonder Bijbel? Het is de basis van ons geloof en kerkzijn. Al een paar duizend jaar inspireren de verhalen miljoenen mensen. Aangezien niets menselijks ons vreemd is, roepen de verhalen bij mensen diverse gedachten op. Er zijn verschillende landen en verschillende kerken. Wie heeft er gelijk? Daarin zie je steeds weer andere ideeën boven komen. Wij hebben in de loop der tijd veel kennis op gedaan over de ontstaansgeschiedenis van de Bijbel. Dat is leerzaam en doet gedachten soms veranderen. Er kunnen verrassend nieuwe gedachten boven komen. Paulus gaf al aan dat hij bij het ouder worden anders ging denken dan toen hij nog jong was. Een belangrijk punt is ook dat de oorspronkelijk talen het Hebreeuws en het Grieks zijn. De kunst en kennis van vertalen speelt dus ook een rol. Iedereen weet dat je nooit uitgeleerd bent. Vandaar dat er al jaren een Leerhuis is waar we ons verder verdiepen in de bedoelingen van wat we lezen. Hiermee is niet het laatste woord gezegd, maar het eens anders bekijken is vaak wel verrassend en inspirerend. Op dit moment zijn de onderwerpen en de tijd (op een middag) nog niet bekend. Wilt u zich opgeven en/of heeft u ideeën over een bepaald onderwerp/gedeelte, dan kunt u dat doorgeven. Verdere informatie leest u in *Open Hof Nieuws*. De middagen worden geleid door dominee Anja Matser. **Waar: Open Hof Wanneer: nog nader te bepalen, maar wel in de middag. Contact: Barend van Wijngaarden**

ONTMOETEN EN LEREN



Filmhuis Open Hof

U hoeft niet ver te reizen om op de vrijdagmiddag in Ommoord regelmatig een film te zien. Maandelijks kunt u hiervoor terecht in Open Hof. Ook komend jaar bieden we een afwisselend programma van interessante films van goede regisseurs. Vaak speelfilms van recente datum, maar we vertonen ook wat oudere films. In ieder geval vertonen we geen geweldfilms. Bovendien worden de films zo gekozen dat er (voor wie dat wil) voldoende stof is voor een nagesprek. Veelal verwelkomen we tussen de 30 en 55 bezoekers. Bij de filmkeuze werken we samen met de St. Caeciliakerk. Mocht u een keer niet kunnen, dan kunt u de film op een dinsdagavond bij hen zien.

Sinds 2020 beschikken we over nieuwe apparatuur (beamer en geluidsboxen), waardoor de films nog mooier geprojecteerd kunnen worden. Om de kosten van de films, de apparatuur en de af te dragen naburige rechten te dekken vragen wij € 4 toegang (incl. koffie of thee of een fles water). Komt u gewoon een keer gezellig film kijken in de Open Hof? Gezien onze leeftijd kunnen we ook hulp gebruiken bij het voorbereiden en terugzetten van de tafels en stoelen. **Waar: Open Hof Wanneer: 27 september, 25 oktober en 29 november 2024, om 14.00 uur. De datums voor 2025 worden later bekendgemaakt. Contact: het Filmhuisteam**

Bazaar

Al sinds 2010 organiseren we in Open Hof de bazaar. Op de eerste en derde woensdag van de maand verandert de kerk in een ontmoetingsplek waar je niet alleen voor een klein bedrag gebruikte goederen kan kopen, maar ook vintage parels kan opdiepen, een goed gesprek kan voeren of een kop koffie en een broodje kan nuttigen.

Op de dinsdag voor de bazaar zijn er al om 10.00 uur mensen aanwezig om de bazaar op te bouwen. De tafels worden klaargezet, goederen worden uitgepakt en uitgesteld. Een hele klus, maar na een paar uur staat alles wel op zijn plek. Op woensdag gaan om 9.30 uur de deuren open en kunnen de klanten binnenkomen. Tijdens het snuffelen is er tijd om een praatje aan te knopen en, zeker met onze vaste klanten, lief en leed te delen.

Om 15.00 uur gaan de deuren weer dicht en is het voor de medewerkers tijd om te gaan opruimen.

ONTMOETEN EN LEREN



Welke goederen pakken we in om op de volgende bazaar weer aan te bieden, wat is niet zo mooi meer en kan weg? Welke spullen kunnen naar een ander goed doel? Het geld wordt geteld en als alles opgeruimd is, drinken we nog wat met elkaar. De inkomsten worden gebruikt voor de financiering van diverse extra's voor Open Hof en de wijk. Zo is er nieuw meubilair voor het kinderhoekje aangeschaft, deed de bazaar een grote bijdrage voor het tweejaarlijkse vrijwilligersfeest van Open Hof en gaven we via giro 555 een gift voor de aardbevingslachtoffers in Syrië en Turkije. Ook wordt er jaarlijks een bedrag gereserveerd voor groot onderhoud van Open Hof.

Loop vooral eens binnen om te snuffelen tussen ons uitgebreide aanbod, om iets te eten of te drinken in de ontmoetingsruimte of om een praatje te maken. Nieuwe medewerkers zijn ook meer dan welkom. Zij zijn cruciaal voor het voortbestaan van de bazaar. **Waar: Open Hof Wanneer: eerste en derde woensdag van de maand van 9.30 tot 15.00 uur. Contact: Ineke Olree**

Ontmoeting met moslims

Vanuit de gemeenschap van de Ontmoetingskerk is een hartelijke band met een Turkse moslimgemeenschap in Ommoord/Zevenkamp gegroeid. In het verleden hebben we al diverse ontmoetingen met elkaar gehad, zoals tijdens een gezamenlijke maaltijd. In het nieuwe seizoen willen we weer enkele ontmoetingen met moslims uit de wijk organiseren. Wij hopen zo bij te dragen aan meer begrip voor elkaar en een tolerante samenleving te bevorderen. De ontmoetingen staan open voor iedereen.

Waar: Ontmoetingskerk Wanneer: houd het kerkblad / de website in de gaten voor de eerstvolgende ontmoeting. Contact: Jils Amesz

Regenboogbijeenkomsten met de Protestants Christelijke Ouderen Bond, Rotterdam-AlexanderPCOB

De PCOB is op 1 januari 2024 gefuseerd met de ANBO. De plaatselijke afdelingen van de PCOB zijn organisatorisch en financieel zelfstandig. Zo ook de PCOB afdeling Rotterdam-Alexander. De stedelijke belangenbehartiging van ouderenorganisaties KBO, ANBO/PCOB, NOOM en FNV senioren is geclusterd binnen de Stichting Overleg Samenwerkende Ouderen Organisaties (OSO) Rotterdam. Zie op de website www.osorotterdam.nl voor de OSO visie en haar wensen in het uitvoeringsprogramma 2022-2026.

ONTMOETEN EN LEREN



“Omzien naar elkaar` is naast belangenbehartiging een belangrijk onderwerp, daarvoor organiseerde de PCOB Alexander onder anderen maandelijksse bijeenkomsten. Omdat er niet voldoende activiteitenbegeleiders waren is de afdeling PCOB- Alexander per 1 januari 2024 gaan samenwerken met de activiteiten van de Regenboog in de Ontmoetingskerk. Door de samenwerking werd het mogelijk in de Ontmoetingskerk maandelijks 2 activiteiten te organiseren. Voor vervoer met de wijkbus kan worden gezorgd. Zie voor de gezamenlijke activiteiten www.PCOB.nl/afdelingen/rotterdam-alexander. Wilt u contact op nemen bel of email dan met Juke Bosma of Suzanne Huijer.

De Regenboog wijkactiviteiten georganiseerd door de Diaconie van de Ontmoetingskerk zijn sinds 1 januari 2024 door de samenwerking met de PCOB uitgegroeid tot tweemaandelijks goed bezochte gezellige bijeenkomsten. Op de bijeenkomsten komen inwoners van Zevenkamp, dus uit de wijk, leden van de PCOB uit Prins Alexander en kerkleden van de Ontmoetingskerk. Iedereen is welkom, ongeacht geloof en afkomst.

Voor deze ontmoetingsmiddagen staat altijd iets bijzonders op het programma: bijvoorbeeld een spel, een lezing over allerlei actuele en historische onderwerpen, een diapresentatie of een film over landen, streken en ook de eigen omgeving. Zo nu en dan wordt een activiteit georganiseerd door de Stichting Samen010 vanuit het project “Zin in het leven”. Zie voor de gezamenlijke activiteiten www.ontmoetingskerk.nl/activiteit/ontmoeten/wijkactiviteit-de-regenboogPCOB

Bijeenkomsten zijn in principe de 2e woensdag van de maand van 14-16 uur, we beginnen dan met koffie of thee, en de 4e woensdag van de maand van 12.30-16.00 uur we beginnen dan met een lunch. We sluiten de middag met een drankje. In de maanden waarin Kerst en Pasen vallen zijn er afwijkende data. Aanmelden is niet verplicht maar we vinden het wel fijn als je wilt deelnemen aan de lunch je je aanmeldt zodat we beter rekening kunnen houden met de inkoop. Voor: iedereen Waar: Ontmoetingskerk, Ben Websterstraat 1 Contact: Gonny Boot contactpersonen Juke Bosma (0647097635- J.Bosma26@chello.nl) of Suzanne Huijer (0646225975-Suzannehuijer@gmail.com. Gonny Boot 06-22432707 diakonie.pkn.7kamp@gmail.com

ONTMOETEN EN LEREN



Vluchtelingenopvang Ommoord - Zevenkamp

Vluchtelingenopvang Ommoord - Zevenkamp (VOZ) steunt vluchtelingen bij het thuisraken in hun nieuwe omgeving. De vrijwilligers willen daar graag aan bijdragen, want vluchten doe je niet zomaar. Het gaat bij VOZ om vluchtelingen met een verblijfsvergunning die nieuw zijn in onze wijken en door de gemeente gehuisvest zijn. VOZ maakt deel uit van de PKN-gemeente Ommoord-Zevenkamp en de RK parochie St. Christoffel. Vanaf haar begin in 1994 heeft VOZ met ruim vijfhonderd vluchtelingen contact gehad.

Elke woensdagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur houdt VOZ een spreekuur in Open Hof. Dit spreekuur is op afspraak bij Betty Teklemariam (whatsapp 06 - 3924 4184). Vluchtelingen kunnen op het spreekuur terecht voor:

- uitleg van hun brieven van instanties en het invullen van formulieren;
- informatie over ziektekostenverzekering, toeslagen, gemeentelijke belastingen, inburgering enz.;
- hulp bij hun contact met instellingen.

VOZ heeft een noodfonds voor acute hulp bij onvoorziene uitgaven; dit in de vorm van een lening of een gift. Andere, kleinschalige, activiteiten van VOZ zijn: het fietsenplan en taalsteun.

Wilt u contact met VOZ, dan kunt u bellen of mailen naar: Paul Bergmans 06 - 2055 2965 e-mail: ripa@planet.nl. U kunt mee komen helpen of ons noodfonds steunen:

NL 44 INGB 0008 2868 11

t.n.v. Steunpunt VOZ,

o.v.v. noodfonds

Contact: Paul Bergmans



Vluchtelingenopvang
Ommoord-Zevenkamp



ONTMOETEN EN LEREN



Samen eten

Het 'Samen eten' is inmiddels een begrip in de Ontmoetingskerk en niet meer weg te denken. Een lekkere maaltijd en een praatje met tafelgenoten, wie wil dat nou niet? Om 18:00 uur kunt u tegen betaling van euro 6,50 aanschuiven voor een compleet driegangmenü. Dit is inclusief uw drankje en de koffie of thee na met iets lekkers. De laatste keer voor de zomervakantie dat we samen eten, houden we traditiegetrouw een barbecue. Wilt u geïnformeerd worden over de data en/of uzelf opgeven voor deze activiteit? Stuur dan een mail naar diakonie.7kamp@gmail.com of bel een van de contactpersonen.

Voor: iedereen **Waar: Ontmoetingskerk** **Wanneer: ca. 6 keer per jaar**
afwisselend op maandag, dinsdag, woensdag of donderdag, 18:00 uur
Contact: Marion Buitendijk, Gonny Boot en Marijke van der Wenden



CONTACTPERSONEN



Naam:	Telefoonnummer:	Emailadres:
Activiteitenboekje		activiteitenboekje@gmail.com
Ds. Jils Amesz	06-39139391	jga919@xs4all.nl
Aria van Ballegoie	010-4552261	scriba-openhof@live.nl
Amalia Barendrecht		amaliabarendrecht@hotmail.com
Anneke Barendrecht	06-24937620	annekebarendrecht@hotmail.com dienstinvieren@hotmail.com
Paul Bergmans	06-20552965	ripa@planet.nl
Lenie Blonk	010 -2205697	lenieblonk@planet.nl
Willem Blonk	010-2205697	willem.blonk@planet.nl
Gonny Boot	010-4568185	diakonie.pkn.7kamp@gmail.com
Jouke Bosma	06-47 09 76 35	J.Bosma26@chello.nl
Eelco v.d. Brug	06-23597174	eb-oh@outlook.com
Toos Brummelink		p.brummelink@upcmail.nl
Marion Buitendijk	06 -18275314	obtndijk@tiscali.nl
Otto Buitendijk	06-14742883	ottobuitendijk.ob@gmail.com
Bea Cox		bea.cox.euser@gmail.com
Hildegard Faber	06-11713414	hf@samem010
Roland Hartmans		rolandenkaren@live.nl
Nico Hof		hof@openhof-ommoord.nl
Jeugdteam		jeugdteam@openhof-ommoord.nl
Aad de Jong	010-7864059	aad.de.jong@live.nl
Ds. Joan van Kempen	06-29621072	predikantopenhofommoord@ziggo.nl
Maartje Greevenbosch	010-4215920	m.greevenbosch@hccnet.nl
Kliederkerk		kliederkerk.openhof@gmail.com
Marieke de Koning	06-33092407	mjdeking@upcmail.nl
Tinie van der Linden	06-23958357	tinievdlingen@gmail.com
Jan-Peter Molenaar		jp@chillandtalk.nl
Henny Muilwijk	010-4550398	h.muilwijk@hetnet.nl
Lenie Mulder	010-8481129	leniemulder35@gmail.com

CONTACTPERSONEN



Naam:	Telefoonnummer:	Emailadres:
Ineke Olree	06-14827990	
Ontmoetingskerk	010-4215287	
Open Hof Ommoord	010-4211476	
Hans Ros	06-55568603	joh.ros@planet.nl
Stichting Open Hof Muziek		hof@openhof-ommoord.nl
Wilma Stolk		koorhemelsbreed@gmail.com
Ida Taapke	010-2205078	eredienst@openhof-ommoord.nl
Marleen Teeuwen	06-50476901	diaconie@openhof-ommoord.nl
Henk Teunisse		h.teunisse@upcmail.nl
Nienke Timmers	06-11274201	nienketimmers010@gmail.com
Ab van der Torre		a.van.der.torre@planet.nl
Dirma Verkuil	06-28898112	dirmaverkuil@gmail.com
Heleen Vermeiden	06-51088630	h.a.vermeiden@kpnmail.nl
Marijke van der Wenden	010-2229220	d.wenden@chello.nl
Wereldlichtjesdag		wereldlichtjesdag@openhof-ommoord.nl
Werkgroep Eredienst		eredienst@openhof-ommoord.nl
Barend van Wijngaarden	010-4202933	bh.vanwijngaarden@gmail.com
Anne van Winkelhof	06-28624246	





Open Hof
Hesseplaats 441
3069 EA Rotterdam-Ommoord
Tel. 010 4211476
www.openhof-ommoord.nl

Ontmoetingskerk
Ben Websterstraat 1
3069 Rotterdam-Zevenkamp
Tel. 010 4215287
www.ontmoetingskerkzevenkamp.nl

