



Open Hof Nieuws

Jaargang 50 nr. 07

september/oktober 2024

In dit nummer onder meer:

Overdenking

**Filmhuis: 'Sorry we missed you' en
'The quiet Girl'**

In de marge

Dichterlijke woorden: 'Nieuwbouw'

Jonge zangeressen op Marktconcert

**Marktconcert met Francis van Broekhuizen:
*zangers en zangeressen gezocht***

Uitgave van de Rooms-Katholieke geloofsgemeenschap Open Hof van de Sint Christoffel
Parochie en de Protestantse Wijkgemeente Open Hof Ommoord in Rotterdam.

Adressen en contactgegevens

Bezorging

Kerkelijk Centrum Open Hof Ommoord**Adres:**

Hesseplaats 441, 3069 EA Rotterdam

Tel: 010 421 14 76

Telefoonpost:

Voor informatie, vragen, doorgeven boodschappen, opgave van doop, huwelijk enz.
Dagelijks van 09.00 tot 16.00 uur. Tel: 06 2154 7020.

Koster-beheerders:

Jeroen Prins zaalhuuroh@gmail.com

Tel. 06 1536 7135

Els Timmers

Tel. 06 2557 1531

Contactadres vrijwilligers: Zie Koster-beheerders**Coördinator van de vrijwillige koster in R.K. diensten:**

Dhr. W. Verschuur wimverschuur@upcmail.nl Tel. 06 5461 6867

Coördinator van de vrijwillige koster in PKN diensten:

Dhr. E. van Rossum egbertvanrossum@kpnmail.nl Tel: 010 455 65 57

Stichting Kerken Ommoord (SKO)

Beheer en exploitatie kerkgebouw Open Hof Ommoord. Postadres: Postbus 81064, 3009 GB Rotterdam

Contactpersoon: Dhr. J.W. Groenendijk (voorzitter) Tel. 06 4215 2621

Rooms-Katholieke geloofsgemeenschap Open Hof van de Sint-Christoffel parochie

Voor acute pastorale zorg en het melden van een overlijden : Tel: 06 1380 3332

Pastores:

Dhr. H. Flohr pastor.flohr@christoffelparochie.nl
Dhr. J. de Lange pastor.delange@christoffelparochie.nl
Mw. G. Martens pastor.martens@christoffelparochie.nl
Dhr. R van Breemen pastor.vanbreemen@christoffelparochie.nl

Bereikbaar via Centraal Parochiesecretariaat.

Secretariaat: openhof@christoffelparochie.nl**Ledenadministratie:**

Dhr. H. Koster j.koster66@upcmail.nl Tel. 06 2185 3832

Kerkbijdragen:

Bankrekening: NL93INGB0002844520 t.n.v. Sint Christoffelparochie o.v.v. Open Hof

Centraal Parochiesecretariaat

Ma., di. en do. van 08.30 tot 16.00 uur Merellaan 352, 2903 GM
Capelle a/d IJssel Tel: 010 303 88 71

Protestantse Wijkgemeente Open Hof Ommoord

De protestantse Wijkgemeente Open Hof Ommoord is één van zeven wijkgemeenten van de
Protestantse Gemeente Rotterdam Noordrand.

Pastores:Ds. Joan van Kempen predikant@openhof-ommoord.nl Tel:06 2962 1072
(vaste vrije dag: maandag)Contactpunt Pastoraat: pastoraat@openhof-ommoord.nl Tel:06 4035 7909
Bea Cox (Pastoraat ouderling)**Wijkkerkenraad:**

Mw. Bea Cox (voorzitter) bea.cox.euser@gmail.com Tel. 06 4035 7909
Mw. A. van Ballegoie (scriba) scriba-openhof@live.nl Tel. 010 455 22 61

Ledenadministratie:

Dhr. E. van Rossum egbertvanrossum@kpnmail.nl Tel.010 455 65 57

Wijkdiaconie:

Dhr. F. Weevers (voorzitter) frans.weevers@gmail.com Tel. 010 455 51 69

Dhr. D. Heuvelman (penningmeester) dik@dh-online.nl
Bankrekening: NL84 RABO 0381 8463 18 t.n.v. wijkdiaconie Open Hof Ommoord.

Wijkraad van Kerkrentmeesters:

Dhr. A. de Vries (voorzitter) arjenc.devries@upcmail.nl Tel. 06 1091 7175

Akte Kerk Balans (AKB): Bankrekening NL67RABO0373722389 t.n.v.

CvK Protestantse Gemeente Rotterdam Noordrand.

Voor inlichtingen over betalingen/incasso van de AKB kunt u contact opnemen met het Kerkelijk Bureau.

Algemene giften: Bankrekening NL 95RABO0362102740 t.n.v. Protestantse Gemeente Noordrand Wijkgemeente Open Hof

Kerkelijk Bureau:

Ma.t/m do. van 09.00 tot 12.00 uur Kerkdreef 2, 3054 GS Rotterdam Tel: 010 418 78 00
Scriba: Ds. L. Lafeber Tel: 079 331 46 57

Oecumenisch Beraad Open Hof Ommoord (Voorheen Gezamenlijke Kerken Open Hof)**Coördinatoren Oecumene:**

Dhr. H. Schutte hansschuttemeer@gmail.com Tel: 06 2126 4224

Dhr. Eelco van der Burg be-oh@outlook.com Tel: 06 2359 7174

Bankrekening: NL11 ABNA 0504 9104 85 t.n.v. Gezamenlijke Kerken Open Hof

Website van de Gezamenlijke Kerken: www.openhof-ommoord.nl

Indien U Open Hof Nieuws regelmatig ontvangt en er ontbreekt eens een nummer, neemt U dan contact op met voor Ommoord: Dhr H. Koster, tel:420 60 01 Zevenkamp:Mw M. de Koning, tel: 010 220 04 38

Redactie

Redactieadres uitsluitend

Redactie OHN

Open Hof, Hesseplaats 441
3069 EA Rotterdam

Redactieleden:

Kees Doornhein

Hans Schutte

Rya Lucas

Redactiesecretariaat:

Gerard Timmers tel: 010 455 81 80

Lay-out:

Hetty Nederlof

Girorekening: NL98INGB0004405548

t.n.v. Open Hof Nieuws-Rotterdam

Kopij

Kopij voor het volgende nummer
OHN 2024-08 dient uiterlijk **donderdag 10 oktober 2024** in het bezit te zijn van de redactie

Kopij als bijlage, beeldmateriaal apart in bijlage als jpg bestand, per e-mail:

Redohn@openhof-ommoord.nl

Postvak: Red. OHN, in Open Hof (in de brievenbus of afgeven bij het buffet).

Alle kopij met naam en telefoonnummer van de auteur.

AVG

Verklaring Open Hof Nieuws t.b.v.**Algemene verordening gegevens bescherming.**

Door het insturen van kopij, welke contactgegevens bevat, gaat de inzender akkoord met de plaatsing van deze gegevens.

Door het insturen van foto's gaat de inzender akkoord met de plaatsing van deze foto's. Het is aan de inzender van deze foto's om toestemming tot plaatsing van de gefotografeerde te hebben. Uw akkoord geldt voor zowel de papieren als voor de digitale versie van Open Hof Nieuws.

Uw contactgegevens worden niet bewaard, zij worden alleen gebruikt om geïnteresseerden in uw activiteit in de gelegenheid te stellen om met de organiserende personen in contact te komen.

Bij vragen en/of klachten kunt u contact opnemen met de redactiesecretaris via redohn@openhof-ommoord.nl

Overdenking

Als voor velen de vakanties er weer opzitten, mag ik van mijn relatieve vrijheid gaan genieten. Met veel pensionado's heb ik gemeen dat ik niet afhankelijk ben van seizoens- of schoolvakanties. Dat was ik toch al niet (zonder vrouw en kinderen) en zo kon ik collega's die dat wel waren altijd van dienst zijn.

En als het 'kerkenwerk' weer langzaam op gang komt, poets ik de plaat. Dit jaar weet ik niet waarheen de vrijheid mij brengt. Zelf ben ik niet zo'n planner en ik ben al helemaal geen globetrotter. Dus maar kijken wat er op me af komt of waar ik zin heb om heen te gaan.

Overigens waren de afgelopen weken weer heel intensief, omdat ik, met heel veel anderen, afscheid moest nemen van een goede vriendin die geveld is door longkanker. Ik zal de tijd dus ook nodig hebben om te rouwen en dit verlies een plek te geven.

Naarmate je ouder wordt kan zoiets je vaker overkomen. Dat hoort erbij, zeggen ze dan. Maar ik vind het steeds moeilijker worden om mensen, met wie je decennialang het leven hebt gedeeld, te verliezen. Het lijkt of het verlies steeds harder aankomt. Ik wil niet sentimenteel doen, maar zo ervaar ik het wel.



Mensen die niet kerkelijk of gelovig zijn, menen dat het geloof je dan troost en helpt. Nou, over één ding kan ik heel duidelijk zijn: het geloof troost en helpt nauwelijks. Begrijp me niet verkeerd. Ik geloof en belijd van harte dat God ons na de dood trouw zal zijn en dat we zullen delen in de Verrijzenis van Zijn Zoon. Maar die overtuiging neemt de pijn van het verlies niet weg en verzacht ook niet de eenzaamheid die zo'n verlies veroorzaakt.

In het evangelie staat met geen letter geschreven dat Jezus ooit gelachen heeft. Wel staat geschreven dat hij weende toen zijn goede vriend Lazarus was gestorven. Kijk, aan zo'n zin ontleen ik zin. Hij is ons in alles gelijk geworden: ook in het verdriet.

Het ware mij liever geweest u met een wat opbeurender verhaal verrast te hebben, maar dit is waar ik nu sta en ik kan niet over mijn schaduw heen springen. Desalniettemin wens ik u allen voor de komende tijd vrede en alle goeds toe.

Pastor Joost de Lange



Jeugd en Jongeren



Sint
Christoffel
Parochie



PKN Coördinator:
Gerdien van der Schans
jeugdteam@openhof-ommoord.nl

**RK Coördinator:**

Paula Emmen, tel. 06 2669 1973
paulaemmen@gmail.com

RK Jeugd- & Jongerengroepen:

16+/18+ Paula Emmen, tel. 06 2559 1973

1e communiciegroep: Paula Emmen,
tel. 06 2559 1973

Familiezondagen: Elke van der Bulk,
tel. 06 2317 0441

Vormselgroep: Vacant

Oec. Coördinator:

Paula Emmen, tel. 06 2669 1973
paulaemmen@gmail.com

Oec. Jeugd- & Jongerengroepen:

Kindercantorij: Nienke Timmers,
tel. 06 1127 4201

PKN Jeugd- en Jongerengroepen:

Crèche: Tinie van der Linden, tel. 06 2395 8357

Kinderdienst: Anneke Barendrecht,
tel. 06 2493 7620

Tienerdienst: ds. Joan van Kempen, tel. 06 2962 1072

Kliederkerk: Amalia Barendrecht,
kliederkerk.openhof@gmail.com

Jeugdoudering: Gerdien van der Schans,
jeugdteam@openhof-ommoord.nl

Jeugddiaken: Amalia Barendrecht,
amaliabarendrecht@hotmail.com

Kinderdienst 9.30 uur

We zijn blij dat de leiding van de kinderdienst weer iets uitgebreid is. Mirella doet al een paar maanden mee bij de kinderdienstleiding.

Op 22 september is er een oecumenische viering om 11.15 uur vanwege de vredesweek. Natuurlijk is er dan ook kinderdienst.

De verhalen komen deze weken afwisselend uit het boek Marcus en uit Handelingen. Mooie verhalen voor de kinderen, waar we in de kinderdienst mee aan de slag gaan.

Ook namens Karen, Anneke, Amalia, Mirella en Annerieke,

Tinie van der Linden

Het repeteren ervoor begint op de maandag voor de herfstvakantie, dat is maandag 21 oktober, van 13.45 - 15.00 uur, o.l.v. Willem Blonk. Daarna is het wekelijks op dezelfde dag en tijd, vanaf 4 november.

U als lezer van Open Hof Nieuws bent er al snel bij als dit nummer verschijnt.

Er is buiten de leden van het Seniorenkoor, die altijd op dat moment repeteren, plaats voor ca. 40 projectleden. Meldt u zich snel aan als u wilt meezingen!

In de week voorafgaand aan de eerste repetitie, dus vanaf 14 oktober, wordt er een korte kennismaking georganiseerd.

Daarbij wordt de canon 'Vader Jacob...' gezongen en wie daarin goed kan meedoen, heeft daarmee meteen aan de toelatingseis voldaan.

U kunt zich vanaf 20 september 2024 aanmelden bij de Stichting Open Hof Muziek, bij Nico Hof. Mail nhof@chello.nl of tel. 010 455 14 52, met uw naam, telefoonnummer, emailadres en of u sopraan, alt, tenor, bariton of bas bent.

Laten we er weer een feestje van maken - aan Francis van Broekhuizen zal het niet liggen. 😊😊😊

Stichting Open Hof Muziek

**Zingen met Francis van Broekhuizen
11 december 2024 in Open Hof**

Velen van u zullen zich het Marktconcert van december 2023 met een uitgebreid Oecumenisch Seniorenkoor Open Hof en Marco Bakker als solist herinneren. En die herinnering is voor de organisatoren zó positief, dat het koor, de Stichting Open Hof Muziek én de gemeente Rotterdam gaan voor een vervolg.



De bekende sopraan Francis van Broekhuizen zegde haar medewerking toe! Veelbelovend.

Dit betekent dat er een concert komt op woensdagmorgen 11 december 2024, van 11.00-11.45 uur (een royaal Marktconcert).

Een koor van zangers uit de wijk zal een zevental weken, voorafgaand aan het concert, de stukken instuderen. Dat zijn geen erg moeilijke koorwerken, maar voornamelijk 3- of 4-stemmige vrij lichte koormuziek. Meedoen kost € 20.

Filmhuis Open Hof

*Vrijdag 27 september 2024 om
14.00 uur is de 7^e film van dit jaar:
Sorry, we missed you*



De film vertelt een eerlijk en ontroerend verhaal, over een gezin dat zich staande probeert te houden in het hedendaagse Engeland. Rick en Abby wonen met hun kinderen in Newcastle. Sinds de economische crisis worstelt het gezin om rond te komen. Abby werkt lange dagen in de thuiszorg, Ricky heeft zijn baan in de bouw verloren en verdient bij met verschillende klussen. In een poging hun financiële situatie te verbeteren en weer stabiliteit terug te krijgen in het gezin, besluit Ricky een franchisedeal te sluiten met een groot postorderbedrijf. Als eigen baas gaat hij aan de slag als pakketbezorger.

Maar al snel is de werkdruk torenhoog en raakt hij verstrikt in regels en protocollen. Wat een kans op een betere toekomst had moeten zijn, hangt als een molenstein om de nek van het gezin. Regisseur: Ken Loach. De film won vele prijzen. Duur: 100 minuten

Vrijdag 25 oktober 2024 om 14.00 uur is de 8st^e film van dit jaar:



The quiet Girl (het stille meisje)

Ierland, 1981. Wanneer haar ouders te druk zijn met de komst van een nieuw kind, wordt de jonge en verwaarloosde Cáit naar familie op het platteland gestuurd.

Daar wordt ze liefdevol opgevangen door tante Eibhlín. Cáit's stugge oom Seán heeft meer moeite met de aanwezigheid van het zwijgzame meisje. Maar ook daar ontstaat uiteindelijk een band.

Langzaam ontdekt Cáit dat er ook in dit huis geheimen zijn die niet uitgesproken mogen worden. Toch bloeit ze op, op haar eigen stille manier. Maar aan elke mooie zomer komt een einde. In de film wordt overwegend Iers/Gaelic gesproken.

Een ingetogen en breekbaar drama gezien door de ogen van een kind, waarbij je de vraag kunt stellen: "wie zijn eigenlijk haar ouders??" De film werd genomineerd voor een Oscar en won meerdere prijzen.



Regisseur: Colm Bairéad. Duur: 95 minuten.

De film **De Acht Bergen**, die door omstandigheden afgelopen januari uitviel, wordt op de laatste vrijdag van januari vertoond.

Bijdrage in de kosten: € 4,00 inclusief een flesje water of koffie/thee.

Graag vooraf aanmelden. Wij weten dan bij benadering hoeveel stoelen wij moeten klaarzetten.

Let op: het [aanmelden bij voorkeur op het e-mailadres: \[filmhuis@ziggo.nl\]\(mailto:filmhuis@ziggo.nl\) of \[ht@ziggo.nl\]\(mailto:ht@ziggo.nl\)](#) of via mobiel **06 1156 6347**.

Leraar en leerling spelen fluit in Open Hof

Zondagavond 29 september is het eerste Zondagavondconcert van het nieuwe seizoen.

'In kleine bezetting' spelen Cora Greevenbosch en haar oudleraar Kees Alers beiden dwarsfluit.

Samen met Willem Blonk op vleugel en orgel.



Kees Alers, zoon van oud-Open Hof-predikant Rob Alers, kreeg op 9-jarige leeftijd zijn eerste fluitlessen. Toen hij 13 jaar oud was, werden zijn muzikale kwaliteiten opgemerkt door cantor-organist Addie de Jong die hem stimuleerde en motiveerde tot het volgen van een vakstudie.

Op 14-jarige leeftijd werkte hij voor het eerst mee aan een televisieopname voor de NCRV. Hij won in deze periode diverse prijzen op muziekconcoursen.

Toen Kees 18 was nam hij zijn eerste soloalbum op met Klaas Jan Mulder.

Nadat hij in 1982 cum laude afstudeerde aan het Rotterdams Conservatorium, was hij als fluitist verbonden aan verschillende orkesten.

Tegenwoordig treedt Kees Alers regelmatig in binnen- en buitenland op als solist. Hij heeft meegewerkt aan tv, radio en cd opnamen in o.a. Duitsland, België, Engeland, Frankrijk, Canada en Israël.

Kees Alers kreeg landelijke bekendheid als fluitist van het Tv-programma Nederland Zingt.

De veelzijdige fluitiste Cora Greevenbosch, afkomstig uit Ommoord, kreeg haar eerste klassieke dwarsfluitlessen in Rotterdam op tienjarige leeftijd van Kees Alers. Hij leidde haar op tot zij naar het conservatorium ging. Cora ontving een beurs om een half jaar bij Magdalena Martinez in Barcelona te studeren.

In 2003 studeerde Cora af als Master of Music aan het Conservatorium van Amsterdam bij Marieke Schneemann. Tijdens haar studie westerse muziek ontwikkelde Cora een interesse voor Noord-Indiase muziek. Zij behaalde daarin een tweede Masterdiploma op bansuri (Indiase bamboefluit) in 2010. Ze speelde in vele concerten, vieringen en op cd's in Open Hof. Met pianist Folke Nauta heeft ze meermaals met succes in Nederland en daarbuiten concerten verzorgd.

Op het concert van 29 september is er een veelzijdig programma te horen. Barok (Bach, Quantz), Romantiek (Dubois, Paradis) en een vleugje eigentijdse klanken (o.a. Charles Koechlin) wisselen elkaar af.

De entree is vrij, met een collecte aan de uitgang. Ook Cultuur Concreet draagt bij aan de kosten. Kom vooral – de zaal is open om 18:30 uur.

Willem Blonk

Geloofs ABC

Het Noach-verhaal is verrassend actueel!

'De Heer keek naar de aarde en al wie haar bewonen en zag de oprukkende woestijnen en de smeltende ijskappen, de overstromingen en bosbranden. Hij zei: 'Het is niet goed hoe de mensen bezig zijn. Zien ze niet dat ze met hun overconsumptie de natuur én kwetsbare mensen uitputten, met alle ongerechtigheid en oorlog die daar het gevolg van is?'

Zo zou het Noach-verhaal over onze tijd verteld kunnen worden.

Mensen vragen zich in het verhaal af hoe het met de wereld gaat en klagen aan waar het mis gaat. Iedere tijd heeft daar zijn eigen beelden bij. In de jaren tachtig van de vorige eeuw herkenden mensen er bijvoorbeeld hun zorgen over de kernwapenwedloop in. Nu laten we ons op andere punten raken, zoals door de vraag 'Wie is er verantwoordelijk voor de aarde?'

En wie vraagt zich af hoe we de aarde nalaten voor wie na ons komen? Is God de enige die zich daar druk over maakt?'

Het zijn verrassend actuele vragen. Het Noach-verhaal is belangrijk voor christenen, joden en moslims en is als oerverhaal van de mensheid ook onderdeel van de westerse cultuur.

Je komt het tegen in politieke debatten, in films en leesboekjes, in uitdrukkingen als 'na ons de zondvloed' tot aan een plastic speelgoedversie van de Ark van Noach met alle dieren. De filosoof Latour zegt bijvoorbeeld: 'Wij leven voor het eerst in een tijd waarin het verhaal van Noach de uitdrukking is van de echte nood die op dit moment heerst'.

Wie is er verantwoordelijk voor de aarde en hoe komt het dat we die verantwoordelijkheid zo makkelijk vergeten? Wat doe je met klimaatschuld of schaamte? Zijn we als mensen wel de zon waar alles omheen raait? Het verhaal zet je verbeelding aan het werk. Het eindigt met een nieuw pact onder de regenboog, als een verbeelding van een goede toekomst die mogelijk is als alles met alles blijft samenwerken als kleuren van de regenboog.

In de bijeenkomst van het GeloofsABC wil ik het "oude" Noach-verhaal weer opnieuw lezen om met elkaar te ontdekken hoe de werkelijkheid in elkaar zit. We leven op de aarde, we onderzoeken de wereld natuurwetenschappelijk en daarmee komen we een heel eind. We proberen boven onszelf uit te reiken en het geheel te overzien, om net als God te zien en soms te ervaren hoe God aan het werk is en we vertellen erover met verbeeldingskracht.

De eerste bijeenkomst is op dinsdag 8 oktober 2024 in Open Hof.

Jils Amesz

Jonge zangeressen op Marktconcert Open Hof

Woensdagmorgen 9 oktober is er weer een Marktconcert. Met de zangeressen Aida Barberena en Edurne Ruiz, sopraan en alt. Uit Nicaragua en Spanje afkomstig, zijn ze allebei voor de zangstudie naar Rotterdam gekomen, waar ze nu in de Master-fase studeren aan ons conservatorium.



Aida Barberana

Aida zong in Open Hof al twee Marktconcerten, de mezzosopraanpartij in Saint-Saëns' Kerstoratorium en de grote solo in het Agnus Dei uit de Petite Messe Solennelle van Rossini. Edurne is voor het eerst op het Marktconcerten-podium te horen.

Met Willem Blonk aan vleugel en orgel zingen ze het Stabat Mater van Pergolesi.

Hij componeerde deze toonzetting van de bekende lijdens-hymne vlak voor zijn dood in 1736. Het is een van de meest geliefde werken uit de barok geworden. Willem Blonk begeleidt de zangeressen door de orkestpartij op één toetsinstrument te spelen.

De Marktconcerten zijn gratis toegankelijk, deels uit de collecte na afloop en deels door Cultuur Dichterbij bekostigd. Ook voor een kop soep of andere consumptie kunt u op deze woensdag goed in Open Hof terecht. De tijd van het concert: 11.00 uur tot ca. 11.40 uur.

Welkom!

In de marge samen mensen zijn

Doorgaans wordt er vanuit gegaan dat de mens aan de top staat van de levende organismen. De wetenschap houdt ons een langdurig proces voor waaruit blijkt dat vermoedelijk in Afrika de eerste mensachtige heeft rondgelopen. Lang is er een strijd geweest of dit niet in strijd is met er over de schepping geschreven staat. Wat is er nou waar? Heeft de wetenschap gelijk en zijn de eerste bladzijden van de Bijbel niet waar? Daarbij is het van belang hoe je Genesis leest. Is het een krantenverslag of een geloofsverhaal? Er wordt vanuit gegaan dat het verhaal uit Genesis tijdens de ballingschap in Babylonië is ontstaan. Daar werden allerlei goden aanbeden, zoals de zon en de maan. Het scheppingsverhaal laat o.a. zien dat het licht er al was voor de daar aanbeden zon en maan! Eigenlijk staan er twee scheppingsverhalen. Na het verhaal van de toren van Babel gaan de mensen alle kanten op, want ze begrijpen elkaar niet meer. Misschien waren de eerste mensen wel blank. Wie in de warme gebieden bleef werd langzaam donkerder. En wie als groep bij elkaar bleef kreeg eigen gewoontes en een aparte taal. Daarbinnen ontstonden verschillen tussen de machtigen, de adel en het gewone volk. Gelijkeid is er nog steeds niet, zelfs al zeg je er naar te streven, zoals in het communistische Rusland in de vorige eeuw.

Rassen

In de 19^e eeuw ging men zich bezig houden met de verschillen tussen de rassen die verspreid over de wereld woonden. Een Franse geleerde bijv. onderscheidde drie rassen: het Indo-Europese of Arische ras, het mongoloïde of gele ras en het negroïde ras. Het blanke ras was superieur maar werd bedreigd door de andere als er vermenging zou plaatsvinden!

'De rassenwetten van de nazi's gingen van dezelfde veronderstelling uit'. Er is altijd veel discussie over geweest en die lijkt nog niet voorbij. Toch is er door het oprichten van de Verenigde Naties en de ' universele verklaring voor de rechten van mens' een grote stap gezet naar de gelijkwaardigheid van alle mensen. Ook binnen de kerken groeide langzaam het idee dat we allemaal gelijk zijn, 'kinderen van één Vader'. Daarmee ben je er nog lang niet, want bijv. ook in ons land is er een groot verschil in sociale gelijkheid. Niet alleen wordt er op mensen uit andere landen neergekeken maar ook op mensen met minder welvaart of minder ontwikkeling. Van de kerken kan je zeggen dat die, in ieder geval in theorie, weet hebben van gelijkwaardigheid, of dat nou binnen de landsgrenzen is of wereldwijd. Als er gesproken wordt over kerkelijke hoogwaardigheidsbekleders gaat het al mis. Degenen die al eeuwen als minderwaardig worden gezien zijn de Joden. Wie zich beroept op onze zgn. 'joods-christelijke beschaving' moet dat wel beseffen.

Vreemdeling

Opvallend is dat in de Bijbel veelvuldig wordt gesproken over de vreemdeling, waaraan je aandacht dient te besteden. Was het volk niet uit Egypte getrokken, waar ze slaven en vreemdelingen waren? Een andere opvallende opvatting waar de 'Catechismus van de compassie' op wijst is een gedeelte uit de brief (hoofdstuk 3) aan de Colossenzen. Paulus, overtuigd volgeling van Jezus, schrijft dat we nieuwe mensen zijn, en dat er geen verschillen zijn tussen o.a. Grieken of Joden, slaven of vrijen, gelovigen of ongelovigen, maar naar het beeld van de schepper is 'Christus alles in allen'. U moet zich kleden in innig medeleven, goedheid, bescheidenheid, zachtmoedigheid en geduld. Dat is nogal wat! Je kunt dat zelfs revolutionair noemen. En eerlijk gezegd zijn we er nog lang niet. Hoeveel verschillen ervaren we niet binnen onze eigen landsgrenzen? Het andere, het vreemde komt nogal eens bedreigend over zoals een andere huidskleur, gaardheid, geloof of politieke opvattingen. Bij het begin, de geboorte, is alles gelijk, maar direct daarna beginnen de verschillen. Het andere gelijke punt is het sterven. De weg ertussen zou via beschaving ruimte moeten geven aan elkaar, om elkaar het goede te gunnen. Dat valt niet mee. Maar we hebben een geweten, we kennen onszelf en elkaar en we hebben de verhalen om het goede te zoeken.

Barend van Wijngaarden



Protest helpt, daarom is er de schrijfactie van Amnesty

Elke derde zondag van de maand bidden en schrijven we voor een gevangene die Amnesty als gewetensgevangene beschouwd.

Hij of zij is ten onrechte vastgezet en veroordeeld.

Daarom liggen er bij de koffie na de vieringen voorgescreven brieven waarin aan de betreffende autoriteiten vrijlating of een eerlijk proces gevraagd worden. Alle brieven, zowel van PKN als RK worden te samen verstuurd.

Vanaf de maand juni is het een oecumenische activiteit van Open Hof geworden.

Gemiddeld levert de schrijfactie 70 brieven op.

Heeft het zin? Het antwoord is ja.

Gewetensgevangenen worden soms vrijgelaten, zoals onlangs Cecilia en Joana uit Zimbabwe. Mensen krijgen soms strafvermindering of minstens wordt hun situatie verbeterd. Belangrijk is dat de autoriteiten door de brieven merken dat er aandacht van buiten is.

Voor de gevangenen en hun familie is het een mentale steun in de rug. Zij ervaren dat ze niet vergeten worden, maar dat er mensen zijn die van de onterechte gevangenschap weten en daartegen protesteren.

De AI schrijfactie Open Hof wordt verzorgd door Livia Thode, Patrick Druiventak, Paul Bergmans (VOZ) en Aria van Ballegoie

Kees Doornhein.

Van uw predikant

Nu u dit leest, ligt de startdienst van 8 september met het jaarthema: "Als Nieuw! Leven in het licht van God's koninkrijk" al weer achter ons. Maar we willen dit thema gedurende het jaar wel terug laten komen, want het is een prachtige leidraad door ons (geloofs) leven. Ik kijk even naar de diensten die voor ons liggen:

29 september is een bijzondere dienst, want dan viert het OSOH het 30-jarig jubileum. We feliciteren hen daar van harte mee! De teksten uit het oecumenisch rooster worden door mooie, muzikale bijdragen, o.a. ook van een pianiste en violiste, prachtig bezongen. Aan het einde van de dienst zal er nog een speciaal jubileumlied ten gehore worden gebracht en het koor trakteert bij de koffie!

Op 6 oktober zal er na de dienst een gemeentevergadering zijn over "Veilige Kerk".

Belangrijk en actueel! U komt toch ook?

13 oktober is dan een "gewone" dienst, maar 20 oktober ben ik in het stiltecentrum bij de tienerdienst en 's middags bij de kliederkerk. We gaan er weer een feestje van maken!

Op 27 oktober willen we samen in de dienst het Heilig Avondmaal vieren. Dat is altijd weer een bijzonder moment in onze geloofsgemeenschap.

U heeft allemaal hopelijk het activiteitenboekje kunnen inzien? Er staan weer heel veel boeiende bijeenkomsten in. Ik noem even de "Zin in Lunch" bijeenkomsten op de 1^e vrijdag van de maand om 13u. U kunt zich aanmelden bij mevrouw Toos Brummelink.

Op 24 september willen we het boek "Levenslessen van een rabbijn" van Awraham Soetendorp gaan bespreken om 14u in Open Hof. De daarop volgende keren zijn 1 en 8 oktober. Een heel actueel boekje. Ik citeer even uit een recensie:

"Op iedere pagina is de intense betrokkenheid van Soetendorp op het leven en op de toekomst te proeven. Voor hem is dat de kern van het jodendom, "de toekomst te planten in het heden" (p. 152), om de hoop op een betere wereld levend te houden. Want een mens kan een tijdje zonder voedsel, een paar dagen zonder water, maar geen moment zonder hoop. Deze levenslessen van een rabbijn vormen zo een kostbaar kleinood."

Van harte uitgenodigd!

Tot slot wens ik u een heel inspirerend begin van het winterseizoen!

Een hartelijke groet,

Ds. Joan van Kempen

Jubeljaar 2025 Pelgrims van de Hoop Nationale bedevaart naar Rome in het Heilig Jaar 2025

Rome is een eeuwenoude stad, de 'caput mundi': de hoofdstad van de wereld! Het is ook de stad van de paus en het centrum van de wereldkerk. Hier liggen de apostelen Petrus en Paulus begraven, de steunpilaren van de Kerk. Rome moet je gezien en beleefd hebben, al is het maar één keer in je leven.



Het Heilig Jaar 2025 is daar een mooie gelegenheid voor. Paus Franciscus heeft gelovigen van over de hele wereld uitgenodigd om als 'Pelgrim van hoop' een bedevaart naar Rome te maken en door de heilige deuren de grote basilieken te betreden. De gezamenlijke Nederlandse Bisdommen hebben de uitnodiging van de paus aangenomen en organiseren een Nationale Bedevaart naar Rome. In de meivakantie (eind april/begin mei 2025) gaan we met groepen pelgrims uit alle delen van het land samen naar de eeuwige stad.

U bent van harte uitgenodigd, om vanuit onze St. Christoffelparochie samen op bedevaart te gaan: U kunt u nu al inschrijven voor de 6-daagse vliegreis, de 8-daagse busreis, en kijk voor speciale reizen voor gezinnen en jongeren op de websites:

www.huisvoordepelgrim.nl of www.rome2025.nl.

Vermeld bij de groep waarmee u reist:
Sint Christoffelparochie.

Informatie over de invulling van het programma kunt u vinden op de website van het Bisdome Rotterdam:

www.bisdome rotterdam.nl.

Pastor Gerda Martens



Vrijwilligersfeest

zaterdag 12 oktober in Open Hof

In een vorig nummer van Open Hof Nieuws beloofden wij nadere informatie over de vrijwilligersdag.

Bij deze! Aftellen geblazen.

Vanaf begin september liggen de intekenlijsten in Open Hof.

Programma:

14.30 uur Inloop

15.00 uur Opening

17.00 uur Maaltijd

19.00 uur Afsluiting

Wij hopen velen van u/jullie te ontmoeten.

De Feestcommissie



In memoriam

Corrie Gerrets-Kok (2 maart 1940 - 15 juli 2024).

Corrie is geboren in Pernis (of in directe omgeving daarvan). Zij heeft me wel eens enthousiast verteld over haar jonge jaren aldaar, het huisje, straatje enz. In haar verdere jeugd jaren heeft zij een opleiding tot coupeuse gevolgd en is daar ook professioneel in bezig geweest. Maar ook de muziek lokte, met name de zang, en gelukkig was er de mogelijkheid om naar het conservatorium te gaan, wat zij met goed gevolg heeft doorlopen.

Toen zij moest kiezen wat het uiteindelijk zou gaan worden, koos zij met overtuiging voor zang en muziek; zij werd zangdocent aan een muziekschool. Ondertussen was er ook een huwelijk, werd zij moeder en schoonmoeder, oma en groot-oma. In de afscheidsdienst vertelden de dochter en kleinkinderen daarover. Opvallend daarbij was dat ze met elkaar heel wat gelachen hebben.

Verder was het een en al muziek en zang. Daar kon zij eindeloos over vertellen. Maar haar ogen begonnen pas echt te glinsteren wanneer het om Hongaarse/ zigeunermuziek ging. Toen zij daarmee in aanraking kwam, raakte zij er behoorlijk intens bij betrokken en had ze in korte tijd met heel wat van deze musici contact in en/of na uitvoeringen enz.

Mijn vrouw en ik kwamen ongeveer 25 jaar geleden met Corrie in contact toen ik in Ommoord kwam werken. Het klikte meteen en we zagen elkaar regelmatig. Na het overlijden van mijn vrouw ging dat na een poosje ongeveer op dezelfde voet verder. Door deze 25-jarige periode is dit in memoriam een beetje persoonlijk geworden.

Ongeveer in diezelfde periode ontdekte Corrie de bergen. Zij was er al wel eens geweest, maar echt tochten en wandelingen maken kwam later, dankzij een Zwitserse vriend die zij daar tegenkwam. Die bergen hebben zelfs op de rouwkaart een plek gekregen.

Zelf ging ik ook graag naar de Alpen, maar het duurde tot vorig jaar dat we tegen elkaar zeiden: zullen we er eens samen naar toe gaan. Het werd een busreis naar Oostenrijk. Helaas, op de dag dat we met de bus terug zouden gaan ging Corrie naar een hospice.

Dat tekent het abrupte einde van Corrie: in maart dit jaar begon de ellende en op 20 juli was er de dienst van 'afscheid en herinneringen'.

Als Bijbelgedeelte voor deze dienst had Corrie gekozen voor 1 Korinthe 13, het loflied op de liefde. Heel wat muziekschoolleerlingen van Corrie kunnen getuigen wat voor haar die liefde in de praktijk betekende. Diezelfde liefde was de drijfveer waardoor zij vele jaren in onze gemeente contactdame is geweest.

De wereld is een goed mens armer geworden.

Henk Bruning

Dichterlijke woorden

Nieuwbouw

Steen en stoffigheid. Betonnen blokken worden woning. Kooi verrijst op kooi. In de volte waar wij zullen hokken loert de leegte nu al op haar prooi.

Krantenschrijvers fronsen. De neurosen druipen straks als vocht de muren af. Kroon der schepping, wilt gij hier verpozen op uw speurtocht tussen wieg en graf?

Sociologen, kom maar wijsheid winnen. Psychologen, tracht gerust te spieden. Boor uw blik in wat reeds vaag zich toont!

Woon ik er, mij schiet het lied te binnen dat de Heer zijn zegen wil gebieden in beton zelfs, zo er liefde woont.

A. Marja (1917 – 1964)

Vindt een mens in deze moderne tijd nog een tehuis? Want het gaat toch om een ruimte die meer is dan een plek om te verblijven, om je tegen de elementen te beschermen?

In de Psalmen horen we al dat in de schaduw van de Eeuwige zelfs een mus een huis vindt. Hoe leven en overleven wij in de moderne gebouwen, soms rij na rij uit de grond gestampt? Veel goeds lijkt de dichter niet te zien, want de 'neurosen druipen straks als vocht de muren af.' En is dat dan geen broedplaats waar alleen nog hulp kan komen van sociologen en psychologen! De *kroon der schepping* verblijft dus niet in een paleis met prachtige zalen maar in een betonnen ruimte als onderdeel van betonnen kolos tijdens 'zijn speurtocht tussen wieg en graf'. Niet bepaald een vrolijk makende constatering.

Maar dan, en wie kent niet de kracht van muziek, van een lied dat zelfs op de onmogelijkste plaatsen tot een zegen kan zijn? Op alle plaatsen, zelfs in zo'n betonnen leefruimte, kan er liefde wonen en kan het leven geleefd worden.

Barend van Wijngaarden



Sweet memories

32 jaar geleden, ik was koster-beheerder, kwam er op een regenachtige novemberdag een man met een zonnebril op de kerk binnen. Hij vroeg of hij een kaarsje kon opsteken. Helaas moest ik hem teleurstellen en huilend is hij Open Hof uitgelopen.

Dit deed mij zo'n zeer, dat ik een brief naar de besturen heb opgesteld met het verzoek hiervoor een oplossing te vinden, die ik aan ene Jan Nuijten liet lezen. (Zo begon onze romance). Gelukkig kwam er daarna een kaarsentafel achter in de kerk, de Stiltehoek.

In een oecumenische Pinksterdienst mochten Jan en ik (inmiddels verkering gekregen) deze 'stiltehoek' samen met Gerrit Toussaint inwijden. Wij waren heel blij en vele mensen met ons. Zo blij dat wij de icoon als aandenken in Open Hof schonken.

Op 15 april 1994 trouwden wij, in een oecumenische dienst met Jan Willem Doff en Gerrit Toussaint, in een bomvolle kerk.

Nu al ongeveer 32 jaar verzorgen wij de Stiltehoek, wat later in de nieuwe Open Hof de Mariakapel ging heten.

Waarom ik dit allemaal vertel? Veel mensen kennen de achtergrond niet en door de achteruitgang van ons beider gezondheid zijn wij niet meer in staat om de Mariakapel optimaal te verzorgen. Het doet pijn, maar de verantwoording gaat te zwaar op mijn schouders drukken.

Gelukkig zijn er veel lieve mensen om ons heen die helpen. Met name wil ik Els Timmers noemen. Op haar knietjes heeft zij bij Maria met een heet strijkijzer het kaarsvet van de vloer verwijderd. Ook Hans Koster, Eelco v.d. Brug en Ineke Olree kijken regelmatig of er genoeg lichtjes zijn en of alles in orde is. Met Els Timmers is afgesproken dat zij het reilen en zeilen in de Mariakapel in de gaten zal houden.

Dit is wat ik kwijt wilde. Heel jammer dat ik de man, die dit allemaal veroorzaakt heeft, nooit meer gezien heb. Wat zou ik hem alsnog veel dank willen geven.

Mede namens Jan,
Mieke Nuijten



Zomerlunch in Open Hof Rotterdam

Vrijdag 2 augustus 2024 kwamen ± 40 mensen vanaf 12:30 uur naar Open Hof voor een aangekondigde zomerlunch. Gemeenteleden en parochianen van Open Hof, maar ook parochianen uit de verschillende kerken van de Parochie St. Christoffel hadden zich aangemeld om gezellig met elkaar te eten.

De ontvangst was allerhartelijkst met gastvrouw Mimi bij de deur. Iedereen zocht zelf een plaatsje en men kreeg bij de inloop koffie of thee geserveerd. Al snel ontstond er een levendig geroezemoes van geanimeerde gesprekken. Nadat organisator Dori even om stilte voor gebed had gevraagd, werden er koppen soep rondgebracht. Men kon kiezen uit kippen- of groentesoep en soepstengels. Daarna werd een vrolijk opgemaakt slaatje geserveerd en vervolgens broodjes, melk, karnemelk en jus d'orange. Verrassend was de afsluiting met een schaalje vruchten-opsap of een heuse cornetto.

In de aankondiging stond dat het zou duren zolang het gezellig was en dat is tot tegen 15:30 uur prima gelukt. Met dank aan alle vrijwilligers die van dit initiatief een gezellig samenzijn hebben gemaakt.

Reactie van een bezoeker

Ik kijk met veel plezier terug op de gezellige lunch van de Sint Christoffelparochie Open Hof van afgelopen vrijdag 2 augustus 2024. Dori en Martin waren de initiatiefnemers van dit geweldige idee. En gelukkig waren er vele anderen om hierbij te helpen.

Hans Koster kwam mij rond half een thuis ophalen, wat ik heel lief vond. Aangekomen in Open Hof waren daar al verschillende mensen aanwezig en de ruimte was als een restaurant leuk ingericht met gedekte tafels.

Om een uur begon het festijn. Na een moment van stilte voor gebed, werd er koffie en thee geserveerd, en vervolgens soep. Die was heerlijk.

Ik zat aan een gezellige tafel met bekende gezichten zoals die van Riet, Wil en Johan, en met voor mij onbekende gezichten. Het was leuk om elkaar beter te leren kennen. De volgende gang was een hors-d'oeuvre, die ook weer uit de kunst was. In de keuken werd hard gewerkt. Ed Weevers had voor de gelegenheid een mooie passende outfit aangetrokken. Na de hors-d'oeuvre volgden er broodjes belegd met ham en kaas. De vrijwilligers waren maar druk met het uitserveren. Er was een levendige sfeer, we hadden ruim voldoende gesprekstof met elkaar. Als slotstuk was er een dessert van vruchtensap of ijs. Helaas hadden veel mensen verstek laten gaan, zodat er veel voedsel overbleef. Wie nog trek had, kon daarom voor beide toetjes kiezen.

Ik heb een heerlijke middag gehad. Dori en Martin, bedankt voor jullie initiatief; ook alle vrijwilligers heel erg bedankt. Grandioos wat jullie hebben gepresteerd.

Vriendelijke groet, Ans Koenders



Donderdag	19 september	Handelingen 13,44–15,7
Vrijdag	20 september	Handelingen 14,8-20
Zaterdag	21 september	Handelingen 14,21-28
Zondag	22 september	Handelingen 15,1-18
Maandag	23 september	Handelingen 15,19-35
Dinsdag	24 september	Deuteronomium 12,2-12
Woensdag	25 september	Deuteronomium 12,13-28
Donderdag	26 september	Deuteronomium 12,29–13,6
Vrijdag	27 september	Deuteronomium 13,7-19
Zaterdag	28 september	Marcus 9,30-37
Zondag	29 september	Marcus 9,38-50
Maandag	30 september	Micha 6,1-8
Dinsdag	01 oktober	Micha 6,9-16
Woensdag	02 oktober	Micha 7,1-7
Donderdag	03 oktober	Micha 7,8-20
Vrijdag	04 oktober	Deuteronomium 14,1-21
Zaterdag	05 oktober	Deuteronomium 14,22-29
Zondag	06 oktober	Marcus 10,1-16
Maandag	07 oktober	Deuteronomium 15,1-11
Dinsdag	08 oktober	Deuteronomium 15,12-23
Woensdag	09 oktober	Psalms 119,113-120
Donderdag	10 oktober	Leviticus 16,1-10
Vrijdag	11 oktober	Leviticus 16,11-22a
Zaterdag	12 oktober	Leviticus 16,22b-34
Zondag	13 oktober	Marcus 10,17-31
Maandag	14 oktober	Psalms 119,121-128
Dinsdag	15 oktober	Psalms 119,129-136
Woensdag	16 oktober	Prediker 1,1-11
Donderdag	17 oktober	Prediker 1,12-18
Vrijdag	18 oktober	Prediker 2,1-11
Zaterdag	19 oktober	Prediker 2,12-26
Zondag	20 oktober	Marcus 10,32-45
Maandag	21 oktober	Prediker 3,1-15
Dinsdag	22 oktober	Prediker 3,16-22
Woensdag	23 oktober	Prediker 4,1-12
Donderdag	24 oktober	Prediker 4,13–5,6
Vrijdag	25 oktober	Prediker 5,7-19
Zaterdag	26 oktober	Prediker 6,1-12
Zondag	27 oktober	Marcus 10,46-52
Maandag	28 oktober	Marcus 11,12-19
Dinsdag	29 oktober	Marcus 11,20-33
Woensdag	30 oktober	Marcus 12,1-12
Donderdag	31 oktober	Psalms 119,137-144



Open Hof Gemeenschap

Protestantse Kerk Nederland

Overleden:

Protestantse Kerk Nederland

Voor adresgegevens kunt u contact opnemen met de ledenadministratie

17 aug.	Johanna Goserina Duifhuize	74 jr.
---------	----------------------------	--------

Wij wensen de nabestaanden veel kracht en sterkte





Da-tum	Tijd	Activiteit (locatie is in Open Hof tenzij anders vermeld)
20 sep		Vanaf vandaag kunt u zich inschrijven voor het projectkoor voor het Marktconcert 11 december met Francis van Broekhuizen. <i>Zie artikel in OHN2024-07 voor de details.</i>
21 sep		Internationale Dag van de Vrede
21 sep		Wereld Alzheimer Dag
22 sep		Begin astronomische herfst.
22 sep	11.15	Vredesdag. Tijdens de oecumenische viering is er Kinderdienst.
27 sep	14.00	Filmhuis: 'Sorry, we missed you'. <i>Zie artikel in OHN2024-7.</i>
28 sep		Burendag.
29 sep	09.30	Het Oecumenisch Seniorenkoor Open Hof viert 30 jarig jubileum. Er is ook Kinderdienst.
29 sep	19.00	Zondagavondconcert. <i>Zie artikel in OHN2024-07.</i>
01 okt	10.00 -14.00	Inbreng goederen bazaar. Of op telefonische afspraak: 06 1482 7990.
02 okt	09.30- 15.00	Bazaar.
03 okt		Leiden werd 450 jaar geleden ontzet.
03 okt		Rosj Hasjana, joods Nieuwjaar. T/m 4 oktober.
04 okt		Dierendag.
04 okt	10.00- 12.00	Koffieochtend Fonteinkerk, Betty Derks-van der Wal over 'Kunst in de wederopbouw'. Locatie: Fonteinkerk, Terbregselaan 3, Rotterdam.
06 okt	09.30	Kinderdienst.
06 okt	Ca. 11.00	Gemeentevergadering na Protestantse dienst: 'Veilige Kerk'.
08 okt	10.00	Poëzieochtend.
08 okt		GeloofsABC. <i>Zie artikel in OHN2024-07.</i>
09 okt	11.00	Marktconcert, m.m.v. zangeressen Aida Barberena en Ederne Ruiz. <i>Zie artikel in OHN2024-07.</i>
12 okt		Jom Kipoer, joodse verzoendag.
12 okt	14.30- 19.00	Vrijwilligersfeest Open Hof. <i>Zie artikel in OHN2024-6.</i>
13 okt	09.30	Kinderdienst.
15 okt	10.00 -14.00	Inbreng goederen bazaar. Of op telefonische afspraak: 06 1482 7990.
16 okt	09.30- 15.00	Bazaar.
16 okt	10.00	Marktgesprek.
20 okt	09.30	Tienerdienst, geen Kinderdienst i.v.m. Kliederkerk

20 okt	Ca. 12.15	Na de RK-Viering: Amnesty International Schrijfactie.
20 okt	15.15	Kliederkerk
21 okt	13.45- 15.00	Eerste repetitie t.b.v. Marktconcert met Francis van Broekhuizen.
27 okt		Wintertijd gaat in. Klok gaat 1 uur achteruit.
27 okt	09.30	Herfstvakantie, geen Kinderdienst
29 okt	10.00 -14.00	Inbreng kleding bazaar. Of op telefonische afspraak: 06 1482 7990.
30 okt	09.30- 15.00	Mini-bazaar met alleen kleding.
01 nov		Allerheiligen.
01 nov	10.00- 12.00	Koffieochtend Fonteinkerk, Frans van Vliet over 'Sinterklaas'. Locatie: Fonteinkerk, Terbregselaan 3, Rotterdam.
02 nov		Allerzielen.
03 nov	09.30	Kinderdienst / Gedachtenis der Namen
04 nov	13.45- 15.00	Tweede repetitie t.b.v. Marktconcert met Francis van Broekhuizen.
05 nov	10.00 -14.00	Inbreng goederen bazaar. Of op telefonische afspraak: 06 1482 7990.
06 nov		Dankdag voor Gewas en Arbeid.
06 nov	09.30- 15.00	Bazaar.
10 nov		Dag van de Mantelzorg.
10 nov	09.30	Kinderdienst.
11 nov		Sint Maarten.
11 nov	13.45- 15.00	Derde repetitie t.b.v. Marktconcert met Francis van Broekhuizen.
12 nov	10.00	Poëzieochtend.
13 nov	11.00	Marktconcert.
16 nov		Landelijke intocht Sinterklaas, te Vianen.
17 nov	09.30	Kinderdienst.
17 nov	Ca. 12.15	Na de RK-Viering: Amnesty International Schrijfactie.
18 nov	13.45- 15.00	Vierde repetitie t.b.v. Marktconcert met Francis van Broekhuizen.
19 nov	10.00 -14.00	Inbreng goederen bazaar. Of op telefonische afspraak: 06 1482 7990.
20 nov	09.30- 15.00	Bazaar.
20 nov	10.00	Marktgesprek.
24 nov	09.30	Kinderdienst /Tienerdienst
24 nov	14.15	Ontmoetingsmiddag. Louis Vermeulen over Vincent van Gogh met pen en penseel.
25 nov	13.45- 15.00	Vijfde repetitie t.b.v. Marktconcert met Francis van Broekhuizen.
27 nov		Kerstmarkt
01 dec		Wereld Aids Dag.
01 dec		Eerste Adventszondag.
01 dec	09.30	Kinderdienst / 1e advent
02 dec	13.45- 15.00	Zesde repetitie t.b.v. Marktconcert met Francis van Broekhuizen.

STEEHOUWER[®] UITVAART

Zorg met aandacht sinds 1931

Onze zorg, begeleiding en advies dragen al ruim 90 jaar bij aan een persoonlijke en goed georganiseerde begrafenis of crematie, waarbij nabestaanden -ondanks het verlies- (later) met een goed gevoel op kunnen terugkijken.

010 - 4123755
www.steehouweruitvaart.nl



*Martin E. Kemner,
uitvaartverzorgder*

*Uitvaartkantoor Rotterdam:
Dirk van der Kooijweg 2 (hoek Terbregseweg)*

**Biemans uitvaartzorg,
zeker betrouwbaar**

Biemans uitvaartzorg
Partner van Hess uitvaartzorg

R.K. Uitvaartverzorging

T 010 245 70 90 (dag en nacht) | Hoornsingel 10,
Rotterdam-Overschie | www.biemans-uitvaartzorg.nl

MASAKHANE

PROJECTHULP ZUID-AFRIKA

Samen bouwen aan een betere toekomst!

www.stichting-masakhane.nl

info@stichting-masakhane.nl

Thérèse en Martijn van Rossum

Rekening (IBAN): NL51 TRIO 0197844006

tnv Stichting Masakhane te Gouda



**Zalen :
overdag
en
s' avonds**

06 153 671 35



Jeroen Salet

Salet

Uitvaartverzorging

010 - 707 15 40

"Een mooi en gedenkwaardig afscheid voor iedereen."

WWW.SALETUITVAARTVERZORGING.NL



Wij zijn en blijven op zoek naar vrijwilligers. Wellicht heeft u interesse om een deel van uw kostbare vrije tijd in te wisselen voor vrijwilligersactiviteiten. Zo ja, kijk dan eens op onze website www.openhof-ommoord.nl. Onder het kopje "organisatie - actuele vacatures" kunt u vinden waar Open Hof naar op zoek is.

**ALS ELKE VRIJWILLIGER
EEN STER KREEG**

**WERD HET NOOIT MEER
DONKER**

Loesje

Hier had uw ADVERTENTIE kunnen staan! Inlichtingen: mevr. V.F.M. van Anrooy-Verwater
Telefoon 010 420 13 47

**Sinds 1975 uw vertrouwde adres in
Ommoord !**

Tandtechniek
BENISI

- * Reparaties klaar terwijl u wacht
- * Thuisbezoek is mogelijk
- * Vervaardiging van kunstgebitten, partiële protheses en frames

**Vergoeding van alle
Ziektekostenverzekeraars**

**Hanespoordoorn 28, Ommoord
Tel.: (010) 421 58 91 / 06-249 148 26**



**Concert
Symposium
Manifestatie ?
06 2557 1531**

VERHUIZEN?

Help onze administratie.
Geef uw verhuizing door aan de parochie.
(in de brievenbus van de pastorie)
u kunt ook op een PTT-Verhuisbericht
'RK-parochie' aankruisen

LAAT JE KENNEN!

Geestelijke verzorging in De Vijf Havens en de Varenoord

Ds. Rianne van Halsema,
ma, vr en 2^e zondag van de maand
telefoon 06 4664 2298

Pastor Maurice van der Put,
maandagochtend, woensdagochtend,
4^e zondag van de maand
telefoon 06 2159 7724



Hebt u in de Protestantse kerk van Ommoord iets door te geven, b.v. een huwelijk, een jubileum of ziekenhuisopname, neem dan contact op met:
uw wijkpredikant of
met de telefoonpost van Open Hof, tel. 06 2154 7020
van maandag tot en met zondag van 10.00—16.00 uur

Spreekuur

Een R.K. Pastor houdt spreekuur
in Open Hof op:

maandagmorgen
tussen 10 en 11 uur

Eventueel aanbellen en
u wordt te woord gestaan

Ondersteuning voor rouwenden

Iemand die door de dood een geliefde heeft verloren voelt dagelijks de pijn, het verdriet en de leegte. Iedereen verwerkt dit verlies op zijn of haar eigen manier, al dan niet met hulp van familie en vrienden. Vanuit onze parochiegemeenschap willen wij u in deze periode nabij zijn en steun bieden wanneer u daaraan behoefte heeft. Dat kan onder andere door deelname aan een serie bijeenkomsten waarbij u de gelegenheid heeft om in groepsverband te praten met mensen die hetzelfde hebben meegemaakt. Deze bijeenkomsten worden, bij voldoende belangstelling, eenmaal per jaar georganiseerd. Daarnaast bestaat de mogelijkheid voor een persoonlijk gesprek wanneer u daaraan de voorkeur geeft. Nadere informatie kunt u krijgen bij de telefoonpost of het parochiesecretariaat van de Christoffelparochie.

Autovervoer

Voor vervoer per auto naar de protestantse dienst in Open Hof Ommoord kunt u contact opnemen met:

Dhr. Ary Greevenbosch,
tel: 010 421 59 20



Zalen :
overdag
en
s' avonds
06 2557 1531

Hier uw bruiloft vieren ?

Dat kan !
Bel Jeroen

06 2557 1531

INHOUD	
Overdenking	3
Kinderdienst 09.30 uur	4
Zingen met Francis van Broekhuizen	4
Filmhuis Open Hof	4/5
Zonderavondconcert 29 september	5
Geloofs ABC	5/6
Marktconcert 6 oktober	6
In de marge	6/7
Schrijfactie Amnesty	7
Van uw predikant	7/8
Jubeljaar 2025	8
Vrijwilligersfeest	8
In Memoriam Corrie Gerrets-Kok	9
Dichterlijke woorden	9
Sweet memories	10
Zomerlunch in Open Hof	10
Bijbelleesrooster	11
Open Hof Gemeenschap	11
Agenda Open Hof	12
Autovervoer	15
Vieringen in Nieuwerkerk a.d. IJssel, Krimpen a.d. IJssel en Lekkerkerk	16
Dienst in Hillegersberg	16
Diensten in Open Hof	17
Vieringen in Alexanderpolder en Capelle a.d. IJssel	17



Nieuwerkerk a/d IJssel

St. Josephkerk, Kerklaan 20, tel: 0180 312 263

22 september	09.30 uur	G. Martens, Communieviering.
29 september	09.30 uur	Communieviering o.l.v. parochianen.
06 oktober	09.30 uur	R. van Breemen, Communieviering. <i>Kindermisssiedag.</i>
13 oktober	09.30 uur	H. Flohr, Eucharistie- viering. <i>Voorstellen</i> <i>Vormelingen.</i>
20 oktober	09.30 uur	Communieviering o.l.v. parochianen. <i>Missiezondag.</i>
27 oktober	09.30 uur	J. de Lange, Eucharistieviering.

Krimpen a/d IJssel

H. Maria Koningin, Memlinghof 2, tel. 0180 516 287

22 september	11.00 uur	Communieviering o.l.v. parochianen.
29 september	11.00 uur	H. Flohr, Eucharistie- viering.
06 oktober	11.00 uur	J. de Lange, Eucharistieviering. <i>Kindermisssiedag.</i>
13 oktober	11.00 uur	G. Martens, Communie- viering. <i>Voorstellen</i>
20 oktober	11.00 uur	Communieviering o.l.v. parochianen.
27 oktober	11.00 uur	H. Flohr, Eucharistieviering.

Lekkerkerk

H. Jozef, Emmastraat 26, tel: 06 1045 8707

22 september	09.30 uur	Communieviering o.l.v. parochianen.
29 september	09.30 uur	H. Flohr, Eucharistieviering.
06 oktober	09.30 uur	J. de Lange, Eucharistieviering. <i>Kindermisssiedag.</i>
13 oktober	09.30 uur	G. Martens, Commu- nieviering. <i>Voorstellen</i>
20 oktober	09.30 uur	Communieviering o.l.v. parochianen.
27 oktober	09.30 uur	H. Flohr, Eucharistieviering.

Protestantse Gemeente Rotterdam Noordrand

Hillegondakerk, Kerkdreef 2, Rotterdam Hillegersberg

20 oktober	11.30 uur	Mw. Maya Walburg, Protestantse half twaalf dienst.
Jong en oud zijn natuurlijk weer van harte welkom!		
Kinderoppas mogelijk op verzoek (tel.: 06 2420 0629)		

Dienstenschema

22 september	De Vijf Havens	10.30 uur	R-K	M. van der Put, Woord- en communieviering.
	Open Hof	11.15 uur *	Oec.	H. Flohr, J. van Kempen, <i>Vredesavond</i> . M.m.v. Open Hof Cantorij.
23 september	Open Hof	09.00 uur	R-K	Ochtendviering.
29 september	Open Hof	09.30 uur *	Prot.	J. van Kempen. M.m.v. Oecumenisch Seniorenkoor Open Hof. <i>30 jarig jubileum OSOH!</i>
		11.15 uur	R-K	G. Martens, Communieviering.
30 september	Open Hof	09.00 uur	R-K	Ochtendviering.
06 oktober	Open Hof	09.30 uur *	Prot.	J. van Kempen
		11.15 uur	R-K	T. van Os en L. Kornet, Communieviering. <i>Kindermisssiedag</i> .
07 oktober	Open Hof	09.00 uur	R-K	Ochtendviering.
13 oktober	Open Hof	09.30 uur *	Prot.	J. van Kempen.
	De Vijf Havens	10.30 uur	Prot.	E.A. van Halsema, Viering Heilig Avondmaal.
	Open Hof	11.15 uur	R-K	J. de Lange, Eucharistieviering <i>Voorstellen Vormelingen, m.m.v. RK Koor</i> .
14 oktober	Open Hof	09.00 uur	R-K	Ochtendviering.
17 oktober	Open Hof	14.00 uur	Prot.	J. van Kempen, <i>Donderdagmiddagdienst</i> .
20 oktober	Open Hof	09.30 uur *	Prot.	W. in 't Hout. M.m.v. Open Hof Cantorij.
		11.15 uur	R-K	H. Flohr, Eucharistieviering. <i>Missiezondag</i> . M.m.v. Oecumenisch Seniorenkoor Open Hof.
21 oktober	Open Hof	09.00 uur	R-K	Ochtendviering.
27 oktober	Open Hof	09.30 uur *	Prot.	J. van Kempen, HA . M.m.v. Hemelsbreed.
	De Vijf Havens	10.30 uur	R-K	M. van der Put, Woord- en communieviering.
	Open Hof	11.15 uur	R-K	G. Martens, Communieviering.
28 oktober	Open Hof	09.00 uur	R-K	Ochtendviering.

* Voor informatie over de kinderdienst, raadplege men de Open Hof agenda op pagina:12

De diensten in Nieuwerkerk a/d IJssel, Krimpen a/d IJssel, Lekkerkerk en Hillegersberg vindt u op pagina 16

Alexanderpolder

Caeciliakerk, Zocherstraat 90, tel:0104201652

22 september	09.45 uur	H. Flohr, Eucharistie-
29 september	09.45 uur	G. Martens, Communieviering, m.m.v. RK
06 oktober	09.45 uur	Communieviering o.l.v. parochianen. <i>Kind-</i>
13 oktober	09.45 uur	J. de Lange, Eucharistieviering. <i>Voorstellen</i>
20 oktober	09.45 uur	H. Flohr, Eucharistie-
27 oktober	09.45 uur	G. Martens, Communieviering.

Capelle a/d IJssel

Pauluskerk, Merellaan 352, tel:010 450 23 54

22 september	11.00 uur	G. Martens, Communieviering.
29 september	11.00 uur	Communieviering o.l.v. parochianen.
04 oktober	10.00 uur	De Roo, communieviering o.l.v. WAD-groep.
06 oktober	11.00 uur	R. van Breemen, Communieviering. <i>Kindermisssiedag</i> .
13 oktober	11.00 uur	H. Flohr, Eucharistieviering. <i>Voorstellen</i>
20 oktober	11.00 uur	Communieviering o.l.v. parochianen. <i>Missie-</i>
27 oktober	11.00 uur	J. de Lange, Eucharistieviering.

JAC DEN HOLLANDER VERHUIZINGEN

Particulieren, Kantoor-, Bedrijfs-, Projectverhuizingen
Emigratieverpakkingen, Nieuwe verwarmde inboedelopslag
Bekend met rijks- en gemeenteregelingen.
Vrijblijvende prijsopgave. Modern materiaal



Andries Copierhof 7 - 3059 LM Rotterdam

010 - 455 15 88 / 455 56 16
Fax 010 - 455 56 32



Altijd de mooiste mode
voor jong en oud

Wij hebben volop keus in dames-,
kinder- en babykleding met
een schitterende kwaliteit
en voor betaalbare prijs.
Kom eens een kijkje nemen.



PUT
MODE

Hesseplaats 195, Rotterdam
Ommoord, Tel. (010) 455 54 29
ruime parkeerplaats

Hess uitvaartzorg

Christelijke toewijding in uitvaarten

Naast de eigen locaties van Hess in Rotterdam en Capelle aan den IJssel
zijn alle uitvaartcentra bij u in de regio via Hess beschikbaar.

Wie uw verzekeraar ook is, Hess verzorgt de uitvaart.

BEL 010 418 23 33 OF KIJK OP WWW.HESS.NL
VOOR EEN GRATIS INFORMATIEPAKKET.



Vertrouwd Familiebedrijf
SINDS 1912

Schildersbedrijf Ommoord

Voor al uw binnen-en buitenschilderwerk

G. Verhagen
Dennekruid 25
3068 SC Rotterdam
Tel. Nr. 010-4551751
Mob. Nr. 06-51887564



Prijsopgave gratis en vrijblijvend
K.v.k Rotterdam: 24330449

Fysiotherapie Galema

Fysiotherapie - Manuele Therapie - Echografie
Behandelingen/revalidatie/adviezen/second opinion
G.B. Shawplaats 15 (achter de Open Hof)
3068 WB Rotterdam tel. 010 455 00 06

www.fysiotherapiegalema.nl

email: info@fysiotherapiegalema.nl

**vrijwilligers
gevraagd!**

WE 
VOLUNTEERS