

Zondag 20 oktober 2024, Open Hof, 09.30 uur

Voorganger: ds. Wim in 't Hout Muziek: Open Hof Cantorij o.l.v. Willem Blonk

Vooraf: Piano: Adagio in f mineur – Joseph Haydn

Cantorij: 'How oft, instinct with warmth divine' – Psalm 26: 8 – 12, Joseph Haydn

HEER, het huis waar U woont heb ik lief, de plaats waar uw glorie verblijft.

Verwerp mij niet met de zondaars, met mensen die bloed vergieten.

Aan hun vingers kleeft onrecht, hun handen zijn met smeergeld gevuld.

Maar ik ga mijn weg zonder dwalen. Verlos mij en wees mij genadig.

Mijn voeten staan op effen grond,

waar uw volk bijeen is, wil ik U prijzen, HEER

Inzingen: 'God vol liefde, recht en waarheid' – **Psalm 150d**

Welkom / Mededelingen

Openingslied **Psalm 84: 1, 3, 4** 'Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer...'

Bemoediging en groet - Inleiding bij de dienst

Kyriëgebed, aansluitend zingen we **Lied 1008**

Gloria: *God vol liefde, recht en waarheid* – **Psalm 150d: 1, 2, 3, 5** (PsalmenAnders)

Gebed om opening van de Schrift

Lied met de kinderen: **1013: 1, 4** 'Als alle mensen vogels dromen...'

Schriftlezing **Genesis 32: 23 - 32**

Cantorij Lied van Jakob – t. Huub Oosterhuis, m. Herman Rouw

Lied van Jakob - tekst: Huub Oosterhuis, muziek Antoine Oomen

Kwam op gevleugelde voeten over de velden de kreupele –

Jakob waar kom je vandaan?

Van de nacht de rivier waar ik streed om mijn naam en de zegen behaalde

waar ik boog voor mijn broeder en verzoening verwierf –

Israël ben ik voortaan.

Bloeien zal de woestijn, honing schenken het rotsland, spijs de leeuwenmuil.

Aarde ik zal je dienen, hemel ik zag je open boven de beenderenkuil.

Hemel open u wijd, zon sta stil geef ons tijd, kome vrede op aarde.

Evangelielezing **Lucas 18: 1 - 8**

Zingen: 'De rots' - Cantorij **1, 2** – Allen **3, 4, 5**:

1. Als niemand mij meer hoort of ziet in nood of doodsgevaar, dan weet ik: God vergeet mij niet, Hij maakt zijn woorden waar.
2. Hij is mijn waarheid en mijn recht. Hij is de toeverlaat die doet wat Hij heeft toegezegd, Die voor zijn mensen staat.

ALLEN:



3.Hij is de rots waar - op ik bouw, de e - ne naam die redt,



hij is de troost die ik ver-trouw, het heil van mijn ge - bed.



4.Hij is mijn ko-ning en pro-feet, mijn schuil-plaats en mijn schild,



de vriend die van mijn vre-zen weet en die mijn hon-ger stilt..



5.Hij is mijn macht, Hij is mijn moed, mijn toe-komst in de tijd,



Hij is mijn God, Hij is voor-goed de gro-te ze-ker - heid.

Verkondiging

Zingen Lied *'Als wij tot U bidden, Vader'*

Inzameling van de gaven

muziek: *'Lauda anima mea Dominum'* – Robert Führer

Mijn ziel looft de Heer al mijn dagen.

Zo lang ik leef zing ik psalmen voor mijn God.

Dankgebed, Voorbeden: *'Groter dan ons hart'* met refrein

Stil gebed, Onze Vader

Slotlied *'Heeft Hij ons bidden opgevangen...'* – **GvL 610**

Zegen, door Allen beaamd: *'Amen, amen, a-men'*.

Muziek: Toccata in G (slotdeel) – Théodore Dubois